

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 2015

Như ai cũng đều biết việc tặng quà cho nhau gắn liền với Lễ Giáng Sinh. Và bây giờ nó đang dần trở thành một nét đặc trưng của việc mừng Lễ Phục Sinh của chúng ta. Quà Phục Sinh thường được làm bằng chocolate, đặc biệt là trứng chocolate.

Sự liên kết giữa Lễ Phục Sinh và việc tặng trứng (bằng chocolate hay chất liệu khác) thì rất hiển nhiên: trứng là biểu tượng của đời sống mới và chính xác hơn là đời sống mới mà chúng ta tưởng niệm qua việc cử hành đời sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Chính Chúa Giêsu ban tặng chúng ta một món quà lạ thường. Mỗi lần chúng ta cử hành Hy Lễ Thánh Thể chúng ta kết hợp với lời cầu nguyện của vị chủ tế, người trước khi Rước Lễ cầu nguyện rằng: *“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: ‘Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con’.*” Lời hứa này và món quà này, đã được ban tặng cho những môn đệ đầu tiên, nay vẫn tiếp tục được tặng ban cho tất cả chúng ta. Đó là sự tuôn đổ của tình yêu Thiên Chúa tràn tới đời sống mới qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Đó là món quà của Thần Khí Ngài.

Thế giới chung quanh chúng ta có vẻ như bị vây bọc bởi bạo lực. Ngay cả trong lòng chúng ta cũng thường mang một bất hòa và sự bất ổn. Chúng ta có thể thắc mắc tự hỏi rằng lời hứa bình an của Chúa phải chăng chỉ là những lời rỗng tuếch hay là một giấc mơ không có thực.

Chúng ta có thể chống lại cơn cám dỗ muốn ôm lấy sự hoài nghi và thất vọng đó. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Ngài là người đáng để đi theo và chúng ta tin chắc rằng lời Ngài đáng tin cậy. Nếu Ngài hứa cho chúng ta món quà của bình an thì chúng ta có thể chắc rằng Ngài có ý định thực thi lời hứa đó.

Thật quan trọng để nhớ rằng điều mà Chúa ban tặng chúng ta là một món quà. Nó được trao ban một cách rộng lượng và tự nguyện bởi chính Chúa. Vì thế nếu quà tặng được trao ban cách chân thành, thì nó cần phải trở thành món quà được đón nhận với lòng biết ơn.

Chúng ta nên tự hỏi rằng chúng ta có cảm thấy sự hiện diện của sự bình an của Chúa ở trong lòng mình không hay chúng ta có thực tình và hết lòng vươn tay ra để đón nhận món quà này không. Chúa sẽ không ép buộc chúng ta phải nhận nó – nhưng đồng thời Ngài cũng sẽ không bao giờ ngừng trao tặng nó cho chúng ta.

Trong sách Khải Huyền (Kh 3:20), chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh công bố cho những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài rằng: *“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta”.*

Sứ điệp của Chúa không thể nào rõ ràng hơn nữa. Ngài, Chúa của chúng ta, thì sẵn sàng. Chúa đang chờ đợi. Ngài đang ở trước cửa. Món quà bình an, *“sự bình an mà thế gian không thể cho”* (Gioan 14:27), đang ở trong bàn tay của Ngài. Ngài muốn tặng nó cho chúng ta. Nhưng tùy chúng ta có chỗi dậy để bước ra cánh cửa đời mình và cửa lòng mình, lấy tay xoay nắm cửa và mời Chúa vào nhà hay không thôi.

Điều này có ý nghĩa thực tiễn nào không? Nó có nghĩa là đi tìm một mối liên hệ trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu, để khi biết Ngài như Ngài thực sự là chúng ta có thể yêu mến Ngài cách sâu xa hơn, và khi yêu mến Ngài cách sâu xa hơn chúng ta có thể theo Ngài một cách xác thực hơn.

Nó có nghĩa là cho phép mình được lôi kéo một cách trọn vẹn hơn vào trong đời sống của Giáo hội, nơi chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và đi đến yêu mến và phụng sự Ngài. Chúa Giêsu nói: *“Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”* (Mt 11:28). Ngài nói: *“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con”* (Gioan 15:4).

Những lời hứa của Chúa là chân thực. Những món quà Ngài ban tặng thì độc nhất và quý giá. Đời sống mới Ngài muốn chia sẻ với chúng ta là vô giá. Tất cả điều mà chúng ta phải làm chỉ là vươn tay ra, đón nhận những món quà mà Ngài mang tới, và để Ngài qua những món quà đó, làm biến hình cuộc đời chúng ta.

Ước gì Lễ Phục sinh này là một thời gian khi sự sống mới của Chúa Giêsu làm đầy lòng mỗi người chúng ta với niềm hy vọng, với niềm vui, và với món quà đặc biệt của sự bình an của Ngài.

Chúc mừng Phục Sinh tới toàn thể quý ông bà anh chị em.

Tổng Giám Mục Timothy Costelloe SDB, Giám Mục Tổng Giáo Phận Perth
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh chuyển ngữ