

LÁ THƯ MỤC VỤ



Cha Hồng có chiếc xe đạp càng cũ, không biết lượm được ở đâu, vẫn dùng để chạy chung quanh trung tâm check các công và thỉnh thoảng mang rác từ nhà xứ ra bỏ vào bin rác của trung tâm. Cha khuyến khích tôi dùng nó nếu cần chạy ra công trước check thư hay đi bỏ rác vào bin. Lần đầu tôi thử mượn để chạy đi check thư tôi leo mãi mới lên được yên xe vì chưa quen chạy xe càng. Chiếc xe chẳng những khó lên mà tay lái còn lỏng lẻo rất khó lái nên chuyển xe đưa tôi từ nhà xứ ra đến công trước ôi thôi thật kinh hoàng. May mà tay thắng rất tốt nên dù xe lao dốc nhanh như motobike tôi cũng lái được tới nơi an toàn. Chuyển về thì đỡ hơn vì ngược dốc nên tôi kiểm soát được tốc độ. Tôi không dám leo lên nó một thời gian khá lâu. Cho đến cách đây khoảng hai tháng khi cha Hồng đi vắng tôi thử mang rác ra bin bằng xe đạp. Lần này leo lên thì OK mặc dầu bị rớt dép, nhưng một tay cầm bịch rác, một tay cầm tay thắng nên khi ra tới bin rác vì độ dốc nên tốc độ xe hơi nhanh tôi thắng vội thì ngã cái rầm cả người lẫn xe xuống bên cạnh bin rác. May không gãy tay và rác cũng không vãi tung tóe. Hú hồn! Sau khi bỏ rác xong tôi không dám leo lên xe nữa mà khập khiễng dắt nó trả vào garage cho cha Hồng và từ hôm đó đến nay không bao giờ dám leo lên cưỡi con ngựa sắt bất kham đó nữa.

Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này chúng ta thấy có một sự tương tác khác thường giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô. Ngay trước đoạn Phúc Âm tuần này là câu chuyện Chúa Giêsu tuyên bố Phêrô là đá và trên đá này Ngài sẽ xây giáo hội của Ngài. Nhưng ở đoạn Phúc Âm tuần này Ngài gọi ông là satan và mắng ông là đang tìm cách làm cho Ngài vấp ngã. Tại sao vậy? Đoạn Phúc Âm trước Phêrô đứng khi tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa Hằng Sống, nhưng ở đoạn này ông lại không thể chấp nhận được ý tưởng Chúa Giêsu sẽ đi chịu chết. Nhưng đó là điều Ngài đang chuẩn bị bước tới nên khi Phêrô chống lại thập giá là ông chống lại ý Chúa. Ở đây, sự quan tâm của Phêrô cho sự an toàn của thầy lại là một rào cản và là một cám dỗ lớn đối với Ngài. Nhưng Ngài đã bước qua cái bẫy làm vấp ngã của Phêrô và quyết tâm chọn thập giá đang chờ phía trước.

Mọi người chúng ta đều phải vượt qua những rào cản trong cuộc đời này, nhưng những vấp té mới là điều đáng sợ hơn. Nhiều người bị bết đầu gối, gãy tay bởi té ngã cầu thang hơn là vấp ngã bởi rào cản trên đường đi, vì rào cản có thể nhìn thấy từ xa nên chúng ta có thể chuẩn bị để tránh, nhưng té ngã thì bất ngờ xảy ra nên không tránh được. Như việc tôi ngã xe đạp trên đây, mới vài giây trước đó còn ngồi trên xe, vậy mà trong tích tắc ngã nhào xuống mặt đường nhựa mà chẳng biết cái gì vừa xảy ra cho mình.

Hầu như mọi cái vấp té thường nhỏ thôi nhưng chính vì thế chúng trở thành nguy hiểm. Phêrô không muốn Chúa Giêsu phải đau khổ cũng là chuyện tự nhiên, chẳng ai có thể tìm thấy điều gì sai trái trong đó cả. Nhưng nếu đó là ý Chúa, nếu đó là cái giá phải trả cho ơn cứu độ của chúng ta, thì đề nghị thoái lui của ông lại trở nên một cái bẫy nguy hiểm. Cũng vậy, tự nhiên không ai trong chúng ta muốn những người thân yêu phải đau khổ, điều đó chẳng có gì sai trái. Nhưng có thể chương trình của Chúa dành cho những người đó vượt qua khả năng hiểu biết của chúng ta. Biết đâu thập giá mà họ phải mang có thể cứu rỗi linh hồn họ.

Có một người tìm thấy đức tin khi bị bắt. Thế giới của anh ta bị đảo lộn hoàn toàn và trong cơn tuyệt vọng anh quay sang tìm an ủi nơi người vợ Công Giáo của mình. Anh tham dự khóa giáo lý tân tòng trong thời gian chờ ra tòa, và anh đã được rửa tội trong thời gian ở tù. Anh nói với vị linh mục rửa tội cho anh rằng: *“Đây là điều kinh khủng nhất mà con chưa bao giờ phải trải qua, nhưng cha biết không, nếu con không bị bắt thì con không bao giờ tìm được đức tin. Nên nếu đây là cái giá phải trả cho ơn cứu rỗi của con, thì con nghĩ nó thật đáng giá”*.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta. Thập giá là cái giá phải trả cho ơn cứu rỗi của chúng ta – dĩ nhiên đó là thập giá của Chúa Giêsu. Nhưng nó cũng là những thập giá mà chúng ta phải vác nữa.

Đâu là thập giá trong cuộc đời ta? Những rào cản nào chúng ta phải đối diện? Thập giá, khi chúng ta đón nhận với tình yêu và tin tưởng rằng Thiên Chúa biết điều gì Ngài đang làm, sẽ thay đổi chúng ta... và qua chúng ta, cũng sẽ chạm đến trái tim và mở tâm trí của người khác nữa. Bằng cách này nó sẽ trở nên ơn cứu rỗi cho chúng ta và những người quen biết chúng ta.

Do đó, hãy vác lấy thập giá của mình, đón nhận nó, học để yêu nó, tin chắc rằng thập giá này, bất cứ nó là gì, là một phần trong chương trình cứu độ của Chúa cho ta và cho người khác vì *“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, và vác thập giá mình mà theo Thầy”*.