



LÁ THỤ MỤC VỤ

Chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ lạ. Rất nhiều người khởi đầu mọi chuyện với một ý hướng ngay lành, với một viễn kiến tuyệt diệu, và muốn làm cho cuộc đời mình và cuộc đời người khác trở nên tốt đẹp hơn. Các Mác và Lênin cha đẻ của lý thuyết cộng sản đã rất mong muốn làm cho cuộc sống của dân chúng trong nước họ được tốt đẹp hơn... Nhưng sự việc dần trở nên tồi tệ không như điều họ nghĩ mặc dù những người cộng sản đã có những cố gắng lớn lao để thực hiện giấc mơ mà ông tổ đã vẽ ra.

Điều đó cũng đúng với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Người ta phải lòng nhau, yêu nhau đắm đuối, rồi quyết định lấy nhau chỉ với một ý định là chung sống bên nhau suốt đời cùng với niềm hy vọng cao chất ngất, với trái tim ngập tràn tình yêu, và với mơ ước tương lai rạng ngời. Rồi, một lúc nào đó trong cuộc sống chung, rượu tình ngọt ngào ngày cưới dần biến nên đắng chua.

Do đó, đời sống con người là sự trộn lẫn giữa những cái tốt và cái xấu. Chúng ta là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Trong đất nước chúng ta đang sinh sống có cả những cái tốt lẫn cái xấu. Trong Giáo hội mà chúng ta là những thành viên cũng có điều tốt lẫn điều xấu. Nếu thành thật xét mình, chúng ta sẽ thấy rằng có cả cái tốt lẫn cái xấu trong cộng đoàn chúng ta với tư cách cá nhân hay tư cách tập thể. Nhìn bất cứ đâu chúng ta cũng thấy sự trộn lẫn lạ lùng của cái đúng và cái sai.

Kinh Thánh cho chúng ta biết nguyên do của sự trộn lẫn này. Lucifer là một trong những tổng lãnh thiên thần, tức là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa. Tên Lucifer có nghĩa là “Người mang Ánh sáng” (Light Bearer) tức là người giữ ánh sáng của chính Thiên Chúa. Nhưng rồi...hắn lại biến thành “Hoàng tử của Bóng tối”. Lý do của sự biến chất này là hắn đặt ý mình trên ý Chúa. Hắn chọn làm theo ý mình nên chôi từ vâng phục Thiên Ý. Có phải đây cũng là nguyên do sa ngã của ông bà nguyên tổ chúng ta phải không?

Là những người theo Chúa Ki-tô, chúng ta phải làm gì khi đối diện với vấn đề sự dữ và cái xấu ở giữa chúng ta? Đây cũng là câu hỏi được nêu lên trong các bài đọc của Chúa Nhật tuần này. Nhưng tìm được đáp số cho câu hỏi này lại là một vấn nạn lớn đối với tất cả chúng ta. Bài đọc I và bài Phúc Âm đề nghị với chúng ta một giải pháp tối ưu, đó là khi đối phó với sự dữ chúng ta phải làm giống như Thiên Chúa tức là phải kiên nhẫn và chịu đựng. Sự dữ sẽ dần dần lộ ra và dần dần nó phải chịu lấy cái hậu quả mà nó gây ra. Tội lỗi mang theo nó đau khổ và hình phạt cho chính nó. Chúng ta có thấy như thế không?

Dụ ngôn cỏ lùng cho chúng ta biết tại sao phải kiên nhẫn và chịu đựng. Khởi đầu cỏ lùng và lúa non nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được đâu là cỏ đâu là lúa vì chúng rất giống nhau. Nhưng khi mùa gặt đến sẽ phân biệt được chúng thật dễ dàng. Cũng vậy khi khởi đầu một công việc lớn lao chúng ta không thể biết được nó sẽ ra sao, chỉ với một thời gian dài chúng ta mới biết rõ được điều gì thực sự tốt và điều gì thực sự xấu trong đời sống hôn nhân. Cũng vậy, chỉ khi chủ nghĩa cộng sản chín mùi chúng ta mới biết rõ nó độc ác đến mức nào. Chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc này trên mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Cái gì cũng có những làm lẫn trong đó.

Như thế không thể có một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ sự dữ và điều xấu ngay được, nên kiên nhẫn và chịu đựng là cần thiết. Nhưng để có thể kiên nhẫn chịu đựng chúng ta cần có đức tin. Đây cũng là điều Chúa Giê-su muốn chúng ta phải có. Theo Ngài, chúng ta cần tin tưởng vào chương trình của Cha trên trời, tin vào đường lối tốt nhất mà Ngài dùng để đối xử với chúng ta và thế giới của chúng ta. Phải tin tưởng vào sự thiện hảo của Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Tín nhiệm cậy dựa vào Chúa và chấp nhận đường lối của Ngài là phương thế duy nhất để chúng ta vượt qua được sự dữ hiện diện cả trong thế giới lẫn trong đời sống chúng ta. Đó cũng chính là niềm tin của Chúa Giê-su trong vườn Giết-si-ma-ni và khi bị treo trên thập giá. Ma quỷ cám dỗ Ngài thất vọng, cám dỗ Ngài đi về Phía Bóng tối. Nhưng Ngài đã giữ vững niềm tin và tuyệt đối tin tưởng rằng cuối cùng, vào mùa gặt, Cha trên trời sẽ thu gặt lúa tốt vào kho và sẽ đốt bỏ cỏ lùng trong lò lửa.

Vâng, thế giới mà chúng ta đang sống thật kỳ lạ. Nhưng đồng thời nó cũng là một thế giới tuyệt đẹp, một thế giới đầy tràn sự kỳ diệu...ngay cả đây đây những người anh dũng. Thế giới này có một phép lạ vĩ đại là cuối cùng sự thiện và tình yêu sẽ sống sót sau cuộc tấn công dữ dội của sự dữ và cái ác.