



## LÁ THƯ MỤC VỤ

Năm nay cộng đoàn chúng ta có ba ngày tĩnh tâm với sự hướng dẫn của Cha Nguyễn Trọng Tước vào cuối tuần Thứ Năm Mùa Chay. Tuy chỉ là sự sắp xếp tình cờ trong lịch trình giảng thuyết của ngài nhưng đã mang lại thật nhiều ý nghĩa, vì những ngày tĩnh tâm vừa qua đã là một sự chuẩn bị thật tốt đẹp để chúng ta bước vào tuần thánh và mùa Phục Sinh sốt sắng hơn.

Tối thứ bảy là buổi tối thuyết giảng cuối, tôi ngồi tòa từ 5.30pm trước lễ liên tục cho tới 8.00pm sau khi bài thuyết giảng đã bắt đầu được 30 phút mới hết người xung tội. Tuy vai trái tôi mỏi nhừ và cổ họng khô ran vì khát nước, nhưng khi đứng dậy ra khỏi tòa giải tội thì lòng rất vui vì đã giúp được nhiều người có cơ hội lãnh bí tích hòa giải để lòng bình an bước vào tuần thánh thánh thiện hơn và mức được nhiều ân sủng của Chúa trong Tam Nhật Vượt Qua hơn. Tôi trở về nhà xứ uống nước nghỉ ngơi đôi chút rồi trở lại nguyện đường để nghe giảng. Tôi băng qua sân cỏ để qua trung tâm. Trên đường đi tôi thấy các em chơi đùa ở drive way giữa nhà xứ và trung tâm, và chơi trốn tìm giữa các xe hơi đậu tại sân cỏ, thật hồn nhiên như đang ở nhà mình. Lòng tôi chợt bình yên và dâng lên một niềm hạnh phúc lâng lâng vì thấy bây giờ cộng đoàn thực sự là một đại gia đình và trung tâm đã thực sự trở thành mái nhà chung để tất cả chúng ta già trẻ lớn bé tụ họp về để cùng nhau tham dự bàn tiệc Thánh Thể giúp bổ dưỡng đời sống tâm linh, cũng như cùng chia sẻ những bữa tiệc vật chất để thắt chặt tình thân với nhau.

Phục sinh không chỉ có nghĩa là sống lại, mà phục sinh còn có nghĩa là biến đổi. Chúa Giêsu Kitô phục sinh không còn mang thân xác vật chất nữa, mà thân xác Ngài đã biến đổi hoàn toàn và trở về với thần tính nguyên thủy của Ngài, một thân xác không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Và sau khi Ngài về trời thì thân xác ấy đã hóa thân trong Giáo Hội và qua Giáo Hội hữu hình Ngài tiếp tục sự hiện diện vô hình của mình để ban ơn sủng và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cả tâm hồn lẫn thể xác cho nhân loại.

Nếu phục sinh là biến đổi, thì cộng đoàn chúng ta cũng đã phục sinh qua những thay đổi bên ngoài của các cơ sở vật chất. Nhà xứ to đẹp. Cung thánh trang nghiêm và giúp nâng tâm hồn lên hơn. Khuôn viên chung quanh trung tâm gọn gàng đẹp đẽ hơn... Những thay đổi bên ngoài nói lên những biến đổi bên trong của chúng ta. Sở dĩ chúng ta có được những thay đổi bên ngoài tốt đẹp như vậy là vì chúng ta đã có những biến đổi tiệm tiến bên trong. Chúng ta đã bớt đi được những tranh chấp đố kỵ, những ganh đua hơn thua bên ngoài, để trở nên gắn bó yêu thương nhau hơn trong việc cộng tác với nhau và âm thầm cống hiến nhân lực, tài lực, vật lực để xây dựng cộng đoàn mà không cần được nêu tên, không cần được ghi công. Chính nhờ những yêu thương và cho đi thật quảng đại đó mà bộ mặt cộng đoàn chúng ta dần thay đổi, đời sống tâm linh dần biến đổi để đi vào chiều sâu hơn. Biến đổi bên trong tạo nên những thay đổi bên ngoài.

Mỗi mùa Phục Sinh là một dịp để cuộc đời của chúng ta và cái nhìn của chúng ta về thế giới lại có cơ hội để thay đổi. Tất cả mọi sự được làm mới lại. Mùa Phục Sinh luôn bắt đầu cùng với mùa xuân ở Bắc Bán Cầu nên chúng ta có thể nói mùa Phục Sinh là mùa xuân của Giáo Hội. Khi vạn vật bên ngoài đổi mới thì đời sống ân sủng bên trong cũng bùng lên rực rỡ như nắng xuân. Chúng ta chỗi dậy từ thế giới của mục nát và cái chết định kỳ để bước vào vương quốc vô hạn và bất tử của tinh thần. Hiệu quả vĩnh viễn và không thể bị tẩy xóa của sự phục sinh nội tâm là nó giải thoát vĩnh viễn ý thức của con người khỏi sự sợ hãi cái chết của thân xác. Nó cho chúng ta sự tin tưởng vững chắc rằng có một điều gì ở trên và vượt khỏi những giới hạn của kiếp người. Kinh nghiệm này cho chúng ta biết rằng những gì hư hỏng sẽ trở thành không còn bị hư hỏng nữa; những gì phải chết sẽ trở thành bất tử. Sự tin tưởng vững chắc của đức tin và niềm vui của Lễ Phục Sinh thay thế khoái lạc bằng sự bình an nội tâm của một lương tâm ngay lành; thay thế tiền của bằng kho tàng việc lành và ân sủng được cất giữ trên trời; thay thế danh vọng bằng cảm thức thực sự về giá trị đích thực của chính mình vì là con Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Ngài và được cứu chuộc bởi tình yêu của Đức Giêsu Kitô.

Ước chi mỗi mùa Phục Sinh, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cảm nghiệm được niềm vui thấy nội tâm mình được biến đổi vì đã trở thành một con người mới, trở thành một ‘tân tòng’ trong đời sống đức tin nhờ được tẩy rửa trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, để từ đó cộng đoàn chúng ta càng ngày càng trở nên một cộng đoàn Kitô hữu đích thực, một cộng đoàn chiếu tỏa ánh sáng đức tin và niềm vui phục sinh đến tất cả những ai có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với chúng ta mỗi ngày.

*Lm Nguyễn Mộng Huỳnh*