

LÁ THƯ MỤC VỤ



Câu chuyện Thánh Phêrô đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu, trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, nếu hiểu theo nghĩa đen thì chẳng ăn nhập gì đến chúng ta cả vì đó là chuyện không ai trong chúng ta có thể làm được, trừ ra là làm ảo thuật. Nhưng nếu đi trên mặt nước hiểu theo nghĩa bóng thì hầu như ai trong chúng ta cũng có lúc ở vào hoàn cảnh như vậy, nghĩa là ở trong những hoàn cảnh mà mình cảm thấy yếu đuối và bất lực trước những chọn lựa bấp bênh hay những lúc đời sống lênh đênh không còn biết bám víu vào đâu để tìm ra lối thoát. Xin đơn cử một vài thí dụ.

Một cô gái trẻ chưa chồng nhưng vì trót dại ‘ăn cơm trước kẻng’ nên mang thai. Cô ta biết chắc rằng nếu cha mẹ cô khám phá ra thì sóng gió sẽ nổi lên vì làm cha mẹ mất mặt với họ hàng và bà con chòm xóm. Có một lối thoát dễ dàng là âm thầm phá thai thì sẽ không một ai hay biết. Nhưng lương tâm mách bảo rằng phá thai là sai trái và là một trọng tội. Cô có can đảm nghe theo tiếng lương tâm chẳng?

Một bà mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ. Thành linh người chồng bỏ ba mẹ con để chạy theo người đàn bà khác. Ban đầu bà cảm thấy tổn thương vì bị phản bội, đồng thời cảm thấy cô đơn vì bị bỏ rơi và ghen tức vì mặc cảm thua tình địch. Rồi từ trong lòng, bà nghe lời Chúa mời gọi mình tín thác cho Ngài. Bà có can đảm bước trên mặt biển đời sống gió để cậy trông tín thác vào sự quan phòng của Chúa chẳng?

Một người chồng được công ty tại Úc cắt cử đi làm việc bên Việt Nam. Anh sống xa nhà, và một ngày nọ anh gặp được một người đàn bà rất quyến rũ. Trong khi đó mối tương quan của anh với bà xã tại Úc từ lâu đã không được êm thấm. Anh bị cám dỗ ‘ăn phở’ vì nếu anh ngoại tình chắc chẳng ai biết được. Liệu anh có can đảm từ khước cám dỗ để sống trung thành như đòi hỏi của hôn nhân Kitô giáo không?

Trên đây là một vài thí dụ trong muôn vàn trường hợp thực tiễn xảy ra trong cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng có lúc phải đương đầu. Những lúc như vậy, chúng ta có cảm tưởng như Chúa mời gọi chúng ta “Bước trên mặt nước”. Nhưng đồng thời những lúc như vậy Chúa cũng luôn giơ tay ra cứu chúng ta khỏi chìm xuống biển đời sống gió nếu chúng ta cầu cứu đến Ngài.

Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta có thể rút ra được bài học từ gương của Thánh Phêrô. Ông đại diện cho mẫu người môn đệ bị giằng co giữa niềm tin và sự nghi ngờ. Như Phúc Âm kể lại, ông vâng lời Chúa Giêsu để bước trên mặt nước nhưng vừa ‘khi thấy gió mạnh’, có nghĩa là khi gặp thử thách bách hại thì niềm tin của ông liền tiêu tan. Lời trách mắng ông của Chúa Giêsu ‘Người hèn tin tại sao lại nghi ngờ’, cũng có thể là lời Chúa trách mắng chúng ta vì giống như ông, chúng ta thường hăng hái bắt đầu quyết tâm sống tốt hơn đời Kitô hữu của mình, nhưng khi gặp trở ngại hay khó khăn chúng ta liền chùn bước hay bỏ cuộc.

Sống đời Kitô hữu là chúng ta chẳng những phải chiến đấu với những thử thách khó khăn từ hoàn cảnh sống bên ngoài, mà còn phải chiến đấu với những thử thách từ bên trong, nghĩa là từ chính bản thân chúng ta. Có thể nói rằng toàn thể cuộc đời Kitô hữu là một loại ‘bước trên mặt nước’, nghĩa là chỉ cậy dựa vào lời của Đức Kitô. Rất nhiều lần chúng ta được mời gọi bước đi trên lời của Ngài, nghĩa là bước đi trên những bấp bênh mơ hồ.

Những lúc như vậy, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu và đừng bị chia trí bởi hoàn cảnh chung quanh. Vì chính khi chúng ta bị chia trí và nhìn đi nơi khác là lúc chúng ta mất niềm tin vào chính mình và bắt đầu tra vấn Chúa nên sẽ rơi vào hoảng loạn và lo lắng. Nếu Chúa Giêsu có thể bước đi trên mặt nước để đến với chúng ta thì chúng ta cũng có thể làm như vậy bằng cách tín thác hoàn toàn cho Chúa giống như đứa bé bị tung lên cao mà không hề sợ hãi vì nó tin chắc rằng cha nó sẽ bắt lấy nó khi nó rơi xuống. Tin và tín thác như thế sẽ cho chúng ta khả năng để nghe Chúa và theo Ngài bất cứ nơi đâu Ngài dẫn chúng ta đi vì biết rằng chân lý và bình an sẽ ngự trị trong đời chúng ta.

Một ngày kia chúng ta sẽ phải rời bỏ ‘chiếc thuyền’ mang chúng ta qua biển đời sống gió này mà sang qua biển đen của sự chết. Nếu những lúc khó khăn thử thách trong đời này chúng ta đã chọn lựa sống theo lời dạy bảo của Đức Kitô, thì khi chết tự nhiên chúng ta sẽ vươn tay nắm lấy tay Ngài để Ngài kéo chúng ta lên mà đưa vào bờ bên hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng.

(Viết phỏng theo bài suy niệm tin mừng của Lm Flor McCarthy, SDB)

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh