

## LÁ THƯ MỤC VỤ

**M**ùng Lễ Minh Máu Chúa Giêsu, chúng ta hồi tưởng lại bữa Tiệc Ly mà Chúa đã cùng với các môn đệ ngồi chung một bàn, ăn cùng một tấm bánh, và uống chung một chén rượu. Hơn nữa Chúa và các môn đệ có những giây phút rất gần gũi thân mật, Chúa chia sẻ nỗi lòng, trút hết mọi ưu tư, lo âu với các ông trước khi Chúa đi vào cuộc Khổ Nạn.

Thời gian chẳng còn bao nhiêu, sự cấp bách đó thôi thúc Chúa thiết lập hy lễ cuối cùng để ở lại với các ông và nhân loại chúng ta hôm nay. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao các môn đệ mà nói: *“Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Minh Thầy.”* Cùng một thể thức ấy Chúa cầm chén rượu trong tay, ngược mắt lên trời dâng lời chúc tụng, trao cho các môn đệ mà nói: *“Các con cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy, Máu Giáo Ước mới đổ ra cho nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”*

Chúa đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên và mong ước các môn đệ của Ngài cũng tiếp tục cử hành lại hành động này cho hậu thế. Một hành động tình yêu, một hành động hy sinh, một hành động cứu rỗi mà Chúa muốn thực hiện cho con người, để con người khi cử hành Thánh Lễ dưới hình bánh và rượu, được Chúa Thánh Thần biến đổi thành chính Mình và Máu Chúa Giêsu. Ai ăn Mình Chúa và uống Máu Chúa là Chúa ở trong người ấy, người ấy ở trong Chúa, và người ấy có sự sống đời đời. Những lời này do chính Chúa nói và ai thật sự có lòng tin vào sức mạnh của Tấm Bánh và Chén Rượu khi Linh Mục cử hành trong Bí Tích Thánh Thể, họ thật sự sẽ được cứu rỗi.

Vì Tấm Bánh được bẻ ra, và Chén Rượu được đổ ra là hình ảnh diễn tả cụ thể, sắc nét và gần gũi nhất việc Chúa Giêsu dâng hiến trọn vẹn Thân Ngài trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Chúa chết đi để ban sự sống cho những ai nhìn lên Ngài sẽ được cứu rỗi, và để thông ban sự sống cho những ai kết hợp với Ngài trên thập giá.

Thánh Lễ là sự tái lập lại mỗi ngày của Bữa Tiệc Ly, vì thế mỗi lần tham dự, chúng ta cần sống lại tương quan mật thiết với Chúa. Tôi với Chúa hôm qua chắc chắn sẽ khác hôm nay. Tâm thái cảm xúc và tình trạng của chúng ta thay đổi, do đó mối tương quan của ta với Chúa cũng sẽ thay đổi. Chính vì thế khi Rước Thánh Thể không phải là hành động ngàn lần như một, mà mỗi lần chúng ta ao ước được Chúa ngự vào tâm hồn ta như thế nào, và cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho ta, để ta có thể kết hợp mật thiết với Chúa như hai mà một.

Khi chúng ta tham dự Thánh Lễ mà chúng ta chỉ nghĩ đây là bốn phận, là luật, là trách nhiệm tôi phải đi, chứ

không phải là cảm giác đi tìm Chúa, để tôi ước ao Chúa đến sống trong tôi, thì chúng ta sẽ rất nhàm chán, vì chúng ta còn rất nhiều bốn phận khác để chu toàn, và đã là bốn phận thì chúng ta dễ đặt để Thánh Lễ dưới hàng phụ, không còn coi trọng như hàng đầu và ưu tiên cho đời sống tâm linh, và phần rỗi linh hồn của chúng ta nữa. Khía cạnh hạnh phúc, vui tươi và sống động của việc tham dự Thánh Lễ, là chúng ta được liên kết với nhau ngang qua việc chia sẻ cùng một Tấm Bánh, để rồi chúng ta được nên một với Chúa.

Đây là chiều kích rất thánh thiêng và sâu xa khi mỗi lần chúng ta cùng tham dự Thánh Lễ với nhau, và khi đó Chúa sẽ luôn ở với chúng ta, sống chung với chúng ta như một gia đình yêu thương, mà trong đó mọi cảm xúc đời thường, mọi đổ kỵ hận thù, mọi sân si sẽ được bù đắp lại bằng tình thương, vì tất cả được mở ra đón lấy mọi người như anh chị em trong một nhà. Xưa kia Thánh Lễ mà Chúa cử hành với các môn đệ cũng không được trọn vẹn, vì trong số đó có người có tâm trạng phản bội và bán Chúa, nhưng Chúa vẫn không vì đó mà không trao ban Thân Mình Ngài. Chúa còn thương các môn đệ gấp bội, và Ngài vẫn hướng dẫn dạy bảo các ông sống xứng đáng là môn đệ của Chúa, đem tinh thần yêu thương phục vụ và hy sinh lan tỏa đến cho mọi người.

Ngày nay mỗi lần chúng ta cùng đến tham dự Thánh Lễ, tâm trạng chúng ta cũng rối bời, tội lỗi rất trầm trọng, hận thù ghen ghét vẫn còn đầy ắp trong tim... nhưng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta cùng tham dự Thánh Lễ, để từ Thánh Lễ chúng ta múc lấy sức mạnh và sự hoán cải tâm hồn, dẹp bỏ những tính nết xấu xa thù ghét, thay vào đó chúng ta tự nguyện mở lòng ra đón lấy mọi nghịch cảnh, bằng một tâm thái chấp nhận, yêu thương và tha thứ cho nhau. Nếu mỗi lần chúng ta đến tham dự Thánh Lễ với một tâm hồn khao khát, thì chắc chắn chúng ta sẽ chạm được trái tim yêu thương của Chúa Giêsu qua Bí Tích Tình Yêu này.

Ước gì mỗi lần đến với Chúa trong Thánh Lễ, chúng ta xác tín và đào sâu sự hiểu biết Mầu Nhiệm Thánh Thể mỗi ngày một, hơn để chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng đón Chúa vào tâm hồn mình. Đón Chúa là chúng ta được kết hợp mật thiết với Ngài, được Ngài đi vào cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta sống tốt hơn từng ngày. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và ở lại với chúng con luôn mãi. Mỗi khi chúng con rước Chúa vào lòng, chúng con được Chúa ở với chúng con, được Chúa nuôi dưỡng, cứu chuộc và ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm sự yêu thương này của Chúa, luôn mãi trong cuộc đời của chúng con. Amen

Lm Nguyễn Kim sơn