



Chúng ta đã cùng đi với Chúa Giêsu được một chặng đường thương khó. Hôm nay chúng ta thử nhìn lại những biến cố, giây phút mà Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng bước đi theo Chúa khi bắt đầu Mùa Chay.

Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay Thánh dẫn chúng ta đi vào và cảm nghiệm được chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Mùa Chay không chỉ nhắc nhở mỗi người: Ăn chay, cầu nguyện, làm việc lành bác ái, mà còn giúp kêu gọi chúng ta sám hối để cảm nghiệm được chiều sâu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, cách riêng cho mỗi người chúng ta.

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật I Mùa Chay, là một sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, trong mọi biến cố hay mọi sự cám dỗ, hãy cố gắng kết hợp mật thiết với Chúa, để qua Chúa chúng ta có sức mạnh vượt thắng những sự cám dỗ tiềm ẩn trong tâm hồn, cũng như bên ngoài.

Chúa Nhật II Mùa Chay tuần này, Thánh Sử Máccô đã thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn Phêrô, Giacôbê, và Gioan lên núi để cầu nguyện. Một sự bất ngờ đã làm cho các Tông Đồ sửng sốt trước cảnh vinh quang tuyệt vời của Chúa Giêsu. Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.

Các tông đồ choáng ngợp trước vinh quang sáng ngời của Thầy mình. Điều kỳ diệu hơn thế nữa, là các ông được tận mắt thấy Êlia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: *"Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người."*

Chúa biến hình như một khúc nhạc dạo đầu của một bi kịch độc nhất vô nhị trên trần gian sắp diễn ra trên thập tự. Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đã dám đối mặt với mọi đau đớn nhục hình chỉ vì Ngài đã yêu Chúa Cha và Ngài đã chứng minh tình yêu của Ngài bằng sự vâng phục triệt để như thế. *"Đức Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe tên Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong âm phủ muôn vật phải bái quỳ."*

Chúng ta không thể nên thánh nếu không biết yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa chính là giữ lời Người. Đó là điều Chúa Cha đã dạy chúng ta. Đó cũng chính là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến hạnh phúc Thiên đàng.

Mùa Chay là thời gian thích hợp để chúng ta quay về với Chúa, từ bỏ con người cũ tội lỗi, để mặc lấy con người mới theo khuôn mẫu Chúa Kitô. Hãy gạt bỏ Chúa nhiều hơn qua các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể và Giải Tội, hãy dành thời gian để Cầu Thánh Thể nhiều hơn, cũng như gia tăng các việc lành phúc đức.

Đồng thời chúng ta hãy mạnh dạn bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, hãy chấp nhận vượt qua khó khăn vất vả trong cuộc sống, hãy chấp nhận hy sinh hằng ngày để làm sáng danh Chúa, để đi con đường Ngài đi, và hãy sống thân mật, gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra con người của chúng ta là hồng ân Thiên Chúa ban tặng.

Mỗi người chúng ta cũng cần phải vững tin vào tình yêu Thiên Chúa, để giúp chúng ta có đầy đủ sức mạnh để đương đầu với những cám dỗ của ma quỷ. Không đủ vững tin chúng ta không thể làm được gì, không đủ vững tin chúng ta sẽ không nếm được vinh quang được ẩn sâu trong đau khổ, và chính điều này chúng ta mới cảm thấy câu nói: *"trong nước mắt sẽ có hạnh phúc, trong đau khổ mới có vinh quang, và qua đau khổ mới thấy giá trị hạnh phúc đích thực."*

Ước mong mỗi người chúng ta ý thức được Chúa luôn biến hình trong cuộc đời mỗi người, để giúp mình cảm nhận được Chúa qua mọi thử thách gian nan đau khổ, để luôn kiên trì vững bước với Chúa đi vào cuộc thương khó mà chúng con đang chuẩn bị hằng ngày.

Đời sống Kitô hữu là một cuộc lên núi và xuống núi với Chúa Kitô mỗi ngày. Cần cảm nếm được sự dịu ngọt và hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa Giêsu trên núi cao. Nhưng cũng phải xuống núi với Chúa để đi đến nơi hiển mình, nơi phục vụ, đi cùng và đi sau Chúa Giêsu đến với Vườn Dầu và Núi Sọ.

Ước gì chúng ta dám đón nhận những gai góc đời thường và nhìn mọi khổ đau bằng cái nhìn mới mẻ.