

## LÁ THƯ MỤC VỤ



**G**iữa cuộc đời lữ thứ trần gian này, có quá nhiều tiếng gọi: tiếng gọi của vật chất, tiếng gọi của danh vọng, của quyền lực, của xác thịt... Những tiếng gọi đó đôi khi làm át đi tiếng gọi của Chủ Chăn Giêsu để rồi ta mãi mê đi theo những tiếng gọi đó.

Có khi ta thấy những người thân của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta cứ mãi miết đi tìm đồng tiền, đi tìm quyền lực, đi tìm danh vọng bất chấp bằng mọi cách.

Có khi ta thấy người gần bên cạnh ta lao đầu vào những cuộc vui vô bổ và chi tiêu thật phung phí và lệ thuộc nặng nề vào tiền của vật chất.

Có khi ta thấy người rất gần chúng ta cứ mãi say theo cuộc tình không có điểm dừng và ngang trái...

Tất cả những ngổn ngang của cuộc đời như thế đập vào mắt ta, len vào lòng ta tự lúc nào ta không biết. Và bản thân ta, nhiều lần nhiều lúc ta cũng rơi vào cạm bẫy của thế gian, của cuộc đời, để ta không còn đủ tỉnh lặng để nghe tiếng của Mục Tử Giêsu nữa. Chỉ trong tỉnh lặng, chỉ trong tĩnh lặng của cuộc đời ta mới nghe rõ được tiếng của Mục Tử Giêsu mà thôi.

Chúa Nhật 4 Phục Sinh còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tuần này cũng cho chúng ta cảm nghiệm sâu xa về tình yêu và vai trò mục tử của Chúa Giêsu; Ngài đã hoàn thành sứ vụ mục tử của Mình một cách quá tuyệt vời.

Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi để nhìn thấy mình trong vai trò là người mục tử. Bởi vì không phải chỉ có Linh Mục Tu Sĩ mới là người mục tử, nhưng khi ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta cũng mang trong mình trách nhiệm của người mục tử. Vậy mỗi người chúng ta ai cũng có bốn phận của riêng mình và chúng ta cũng hãy thi hành trách vụ ấy bằng tình yêu.

Hãy trở thành mục tử nhân lành theo gương Thầy Giêsu. Cha Mẹ hãy là mục tử của con cái, thầy cô Giáo hãy là mục tử của Học Sinh, người làm Chủ hãy là mục tử của nhân công, Anh Chị Lớn hãy là mục tử của các Em Nhỏ, Linh Mục là mục tử của Giáo Dân, Tu Sĩ là mục tử của Tha Nhân...Nếu mỗi

người chúng ta thực hiện đúng vai trò mục tử của mình, thì chắc chắn ở đó tình yêu được triển nở.

Hãy thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Ngày Thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu 2015 rằng : *"Hãy ra khỏi chính mình, đi ra khỏi sự thoải mái và cứng nhắc của cái tôi để đặt trọng tâm đời sống mình nơi Đức Giêsu Kitô,"* có nghĩa rằng phải lấy Tình yêu Chúa Giêsu là tiêu chí và lẽ sống cho đời Kitô hữu chúng ta. Mà tình yêu Chúa cốt ở điểm này là hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên.

Hôm nay Lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội luôn có những mục tử hết lòng vì đàn chiên. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có cha, có mẹ luôn hết mình hy sinh cho chúng ta. Cảm tạ Chúa đã thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng ta bằng muôn nghìn cách. Cảm ơn Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng ta trên đồng cỏ xanh tươi là Bàn tiệc Thánh Thể, nhờ đó mà ta được no thỏa ân tình của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết siêng năng đến với Bàn tiệc Thánh Thể. Xin đừng bao giờ để tâm hồn mình bị chết đói, chết khát ngay bên nguồn nước trong lành với đồng cỏ xanh tươi là Bàn tiệc Thánh Thể, mà Chúa Giêsu với tình mục tử đã dọn sẵn cho chúng ta.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử tốt lành lo cho đoàn chiên trên thế giới. Người rất cần các bạn trẻ hiến thân cho sứ mạng mục tử này. Người mời gọi chúng ta hãy nhìn bằng trái tim yêu thương, để thấy những cơn đói Lời Chúa, đói tình thương, đói của ăn, đói ý nghĩa cuộc sống. Người kêu gọi chúng ta hãy tha thiết xin Cha cho nhiều mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi hơn, và thánh đức hơn.



Ước mong sao mỗi người chúng ta hãy luôn bước đi dưới sự hướng dẫn của Vị Mục Tử Nhân Lành là Chúa Giêsu, nhờ đó chúng ta sẽ tới được bến bờ hạnh phúc yêu thương.