

LÁ THƯ MỤC VỤ

Trong các bài đọc của Chúa Nhật này, Giáo Hội nhắc lại phép lạ tiên tri Êlia đã làm cho đứa con bà góa thành Sarepta sống lại. Chúa Giêsu cũng đã làm cho người con trai duy nhất của một góa phụ khác ở thành Naim sống lại. Nhưng hai câu chuyện, hai cách thức làm cho người chết sống lại khác nhau làm sao ! Tuy nhiên phụng vụ Lời Chúa không muốn so sánh ông Êlia với Chúa Giêsu. Bài học của phụng vụ nằm trong cả ba bài đọc. Tất nhiên ba bài Kinh Thánh đều không nói lên một ý, nhưng đọc kỹ chúng ta có thể nhận ra một chủ đề rất rõ.

Mục đích chính của bài đọc 1 là muốn mọi người nhận biết Êlia là **‘người của Thiên Chúa’**. Thoạt tiên bà góa kia cũng như hầu hết các người đồng thời không nhận biết như vậy. Họ thấy Êlia là nhân vật khác thường. Họ biết ông có một nhiệt tình lạ lùng đối với Giavê. Vì ông luôn luôn kêu gọi sống trung thành với giao ước và đừng thờ một thần nào khác ngoài Giavê. Lắm lúc ông đe dọa những hình phạt khủng khiếp. Kể cả vua Israel bấy giờ cũng tránh né Êlia vì sợ phải nghe những đòi hỏi của Thiên Chúa và các hình phạt theo sau. Do đó, ai cũng sợ Êlia hơn là muốn nghe theo ông. Thiên hạ chưa nhận ra ông là **‘người của Thiên Chúa’**. Nói đúng hơn, vì bản chất yếu đuối và sợ các đòi hỏi của tôn giáo chân thật nên họ chưa muốn công nhận sứ mạng của ông.

Chính vì vậy, khi ông bước vào nhà bà góa kia mà đứa con bị bệnh chết thì bà đổ hết tội cho ông, xem ông như là kẻ mang đại họa đến cho bà. Êlia chẳng còn cách nào để giải oan hơn là xin xác đứa con và làm cho nó sống lại. Rõ ràng không phải những cử chỉ giống như phù thủy của ông làm cho đứa trẻ sống lại mà là lời nguyện xin ông thành khẩn dâng lên Thiên Chúa. Chính lời cầu nguyện đã giúp Êlia ra khỏi cảnh lúng túng và đem lại sự sống an vui cho mẹ con nhà ấy. Từ đó, bà góa cũng như mọi người mới thấy rõ Đấng Giavê ở với ông và ông là **‘người của Thiên Chúa’**. Phép lạ cũng dạy dân Do Thái bài học : Thiên Chúa có thể làm cho kẻ chết sống lại.

Chuyện của Êlia xảy ra trong một gia đình còn chuyện của Luca xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật có đông đảo dân chúng chứng kiến, nên ý của Luca là chuyện ấy có liên hệ đến cả nhân loại. “..*Chúa đến một thành gọi là Naim...*” theo Kinh Thánh “thành” là nơi con người sinh sống, tức là Chúa đi vào xã hội loài người. Mà “thành không có Chúa” thường được ví như một góa phụ. Tệ hơn nữa là góa phụ ấy không nuôi nổi con cái mình. Ý muốn dạy chúng ta rằng cố gắng của loài người không thể làm cho con người sống thật và sống đời đời. Hãy nhìn đoàn người chỉ biết đi theo bà góa để chôn đứa con duy nhất của bà đã chết. Thật nảo nuột ! Thật bất lực !

Người đời nhìn thấy chỉ biết cảm thông, nhưng Chúa Giêsu thì khác, Chúa đến trần gian là để cứu sống, nên Luca viết : **‘Chúa hạnh lòng thương’**. Đây là lần đầu tiên trong tác phẩm của ông, Luca tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, các thánh sứ khác chỉ dùng sau khi Chúa sống lại. Như vậy, Luca có ý nói chính Thiên Chúa muốn biểu lộ tình thương của Người. Ở đây, Chúa Giêsu không cầu nguyện như ông Êlia, nhưng Người chạm đến quan tài và các người đang khiêng tức khắc đứng lại, nếu không tin vào nhân vật đang chạm đến quan tài, không dễ gì họ vâng lời như thế. Khi người thanh niên ngồi dậy và lên tiếng nói (nói được tức là đã sống lại thật), mọi người kinh sợ trước quyền năng của Thiên Chúa. Tóm lại, bài đọc 1 muốn chúng ta Êlia là **‘người của Thiên Chúa’**, còn bài Tin Mừng muốn làm chứng Chúa Giêsu chính là **‘Thiên Chúa Cứu Độ’**.

Bài đọc 2 cho thấy Phaolô khẳng định chính Thiên Chúa đã đặt ngài làm tông đồ khi mạc khải Chúa Giêsu cho ngài trên đường đi Đamas. Thiên Chúa cho Phaolô biết, Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, để từ nay Phaolô phải không ngừng rao giảng về Đấng ấy. Do đó, **‘hiểu biết và tin yêu Chúa Giêsu’** là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta tự nhiên ai cũng muốn được sự hiểu biết và tin yêu này. Giáo Hội không ngừng giúp đỡ chúng ta về điểm nói trên, đặc biệt trong các Thánh Lễ, nơi mà Phụng vụ Lời Chúa là một mạc khải liên tục về Chúa Giêsu. Chúng ta có coi trọng phần Phụng vụ Lời Chúa trong khi tham dự Thánh Lễ không ? Nên nhớ trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giêsu đều ước muốn gặp gỡ mỗi người chúng ta như đã từng gặp thánh Phaolô vậy.

Linh mục Phạm Quang Hồng.

