

LÁ THƯ MỤC VỤ

Được ở tù là một hồng ân Chúa ban cho tôi. Thật sự mà nói, nếu không có những năm tháng tù tội ấy bây giờ con người tôi sẽ ra sao. Ba bài học lớn nhất Chúa dạy tôi : 1/ “Muru sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, rõ ràng có bàn tay Chúa Quan Phòng. 2/ “Tự do” là món quà quý báu nhất trên đời. 3/ Kẻ thù số một của tôi là chính tôi. Như tôi đã tường thuật trước đây, trong cuộc vật lộn muru sinh từng ngày từng giờ, Chúa đã giúp tôi nhận ra kẻ thù địch số một của tôi lại là chính tôi. Cái nguy hiểm nhất là nó ẩn náu trong tôi, nguy trang rất khéo dưới nhiều hình thức : tham vọng, tàn ác, lấu ăn, gian xảo, dâm ô, kiêu căng, nóng nảy, ganh ghét, thất vọng...

Thời gian ở tù tôi đã ‘phải’ sống 24/24 rất gần – có thể nói là quá gần – để quan sát những anh em đồng cảnh và nhìn lại chính mình. Tôi nhận ra trong mỗi người, dĩ nhiên kể cả tôi, đều có sẵn hai khả năng giấu kín bên trong: khả năng làm điều xấu, ác và khả năng làm điều tốt, thiện. Tôi đã chứng kiến cái tiềm năng hướng về xấu, ác xúi giục người tù găm nhám lòng thù hận và tìm mọi cách trả thù rất tàn nhẫn; tôi đã nhìn thấy nét cay đắng hiện trên gương mặt nhiều người và thể hiện qua lời ăn tiếng nói thật cộc cằn thô lỗ; tôi đã từng nghe cách biểu lộ sự thèm khát dâm ô qua những câu chuyện họ kể với nhau; tôi cũng đã từng thấy tận mắt những ganh tỵ biến thành hành động, vu cáo anh em để nhờ tay cán bộ cộng sản trút những đòn thù lên kẻ đáng thương đó...

Những tiềm năng xấu, ác đã làm cho lương tâm con người đánh mất chữ “LƯƠNG” (vốn nghĩa là LÀNH, TỐT). Chắc chắn một điều là ai nuôi dưỡng những tiềm năng xấu, ác ấy thì chúng xuất hiện trên ánh mắt và gương mặt người đó. Nếu ông bà mình thường nói “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, thì những ai làm mất chữ LƯƠNG và chữ THIÊN, gương mặt họ cũng bị biến dạng, chữ NHÂN bị xoá đi chỉ còn lại một chữ VẬT mà thôi ! Trung Thu 1982, có một nhóm tù mới từ trại khác chở đến, tôi nhớ mãi một gương mặt thật hắc ám của một tù nhân ngoài bốn mươi, hai tròng mắt đỏ ngầu như hai cục huyết, “lưỡng nhãn bất đồng”, hai quầng mắt thâm đen như người thức khuya kinh niên, miệng nói nhưng hai hàm răng không hở... Tôi không dám xét đoán dựa trên vẻ bên ngoài của anh ấy nhưng lòng tôi cảm thấy sờ sợ thế nào. Quả vậy, ít lâu sau anh ta hiện nguyên hình là một ‘cây ăn-ten’ rất đặc lực tiếp tay các cai tù cộng sản ám hại anh em đồng cảnh.

Ngược lại, những ai sống theo những tiềm năng hướng về tốt, thiện thì ánh mắt họ thật trong sáng, gương mặt họ thật nhân hậu và lời ăn tiếng nói thật dịu dàng, lịch thiệp. Chữ NHÂN hiện rõ trên khuôn mặt họ lúc nào cũng điểm một nụ cười khoan dung. Tôi đã từng ở chung với những người tù rất thánh thiện mà càng tiếp xúc với những nhân vật ấy tôi càng thêm hy vọng, thêm bác ái và thêm lòng kính yêu Thiên Chúa. Hãy nhớ một điều rất quan trọng là mỗi người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta mang nét đẹp rực rỡ của Thiên Tính, nhưng chính tội lỗi đã làm nét đẹp ấy lu mờ đi khiến gương mặt chúng ta bị biến dạng. Mùa Chay là dịp thuận tiện trở về với Thiên Chúa để khuôn mặt chúng ta mang lại nét đẹp nguyên thủy.

Mùa Chay cũng là thời gian thuận lợi để vạch mặt kẻ thù nội tuyến và can đảm lôi nó lên bàn mổ, xem nó đang khoác loại sắc phục nào. Có phải vì nó mà chúng ta sống ích kỷ ? Có phải vì nó mà chúng ta kiêu căng tự mãn ? Có phải vì nó mà chúng ta nuôi con thú dâm loạn trong thân xác ? Có phải vì nó mà chúng ta cau có, cộc cằn với những người thân ? Có phải tại nó mà chúng ta bị quan, chán đời, mất tin tưởng vào sự Quan Phòng của Chúa ? Có phải vì sự ngự trị của nó trong tâm hồn mà gương mặt chúng ta bị biến dạng thê thảm ? Mỗi sáng thức dậy, hãy soi mặt trong gương và thẳng thắn xem xét còn nét đen tối xấu xí nào phảng phất trên đó không.

Tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng tác tạo mọi niềm vui, Ngài cũng chính là nguồn mọi phúc lộc, mà vì là những môn đệ yêu kính Ngài, trong Mùa Chay này chúng ta cùng nhau tập luyện rũ bỏ những điều bộ khắc khổ giả hình, loại trừ những nét kهنệu gây chia rẽ, quẳng đi những cái hay mùi lòng hờn giận...Hãy cố gắng tỏ nét mặt tươi cười đáng yêu, và đó là cách truyền giáo hữu hiệu nhất khi giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác qua nét mặt của chính mình. Mến chúc một Mùa Chay thật an vui và thánh thiện. *Linh mục Phạm Quang Hồng.*