

## **72- A. NHỮNG TIÊN BÁO TRONG LÚC GIÊRUSALEM BỊ VÂY HÃM – TUYÊN ÁN KẸ THÙ CỦA GIUĐA (Êdêkien 25-32)**

Những tiên báo về tai họa cho Giêrusalem của Êdêkien kết thúc (1-24). Với tin về sự sụp đổ của Giêrusalem ông bắt đầu tuyên sấm về việc phục hưng tương lai của Israen. Thiên Chúa thường mạc khải bức tranh của tương lai Israen trên cái nền của sự trừng phạt (Ch.33-48). Nhưng trước khi Israen được hồi hương trở về quê cũ thì những kẻ thù của nó phải bị tiêu diệt. Vì thế tại thời điểm này chúng ta nghe nói về tương lai đen tối của những thế lực ngoại bang. Trước hết chúng ta nghe nói về những nước láng giềng đã hành hạ và ức hiếp Israen, rồi đến những nước ở xa hơn và mạnh mẽ hơn. Chúa công bố sự trừng phạt của Ngài trên Ammon, Môáp, Tia, Sidon, và Aicập cho tội chống lại Israen. Tất cả các nước này là cựu thù của Israen. Từ những nước láng giềng bé nhỏ đến những mối hận thù nhỏ nhen, Êdêkien quay sang các đế quốc lớn là Tia và Aicập. Cả họ nữ cũng bị khai trừ. Trong áng văn chương đầy uy lực, Êdêkien diễn tả sự rục rở của Tyri, sự phát triển thương mại của nó, sự thương xót và kinh hoàng gọi hứng từ sự sụp đổ của nó.

Êdêkien 29-32 nói về sự sụp đổ của Aicập. Nacubôđônôxo quyên năng với đoàn quân đáng sợ của ông sẽ đánh tan tành Aicập và nó sẽ bị phá hủy.

## **B. NHỮNG TIÊN BÁO SAU KHI GIÊRUSALEM BỊ VÂY HÃM – SỰ HỒI PHỤC GIUĐA (Êdêkien 33-48)**

Bây giờ chúng ta có thể nhìn vào tương lai và thấy sự phục hưng và vinh quang của Israen. Thiên Chúa sẽ tụ họp lại đoàn dân tản mác của Ngài. Thiên Chúa nói đi nói lại, “Ta sẽ, Ta sẽ”.

Các mục tử nhà Israen chứng tỏ cho dân chúng thấy rằng vì họ không có đức tin, nên đàn chiên bị tản mác; nhưng bây giờ Đức Chúa sẽ đặt một vị mục tử là “Tôi tớ Đavít của Ta” (34:23-24). Ở đây không nghi ngờ gì có ý nói đến giao ước với Đavít và dòng dõi ông, tức Đấng Thiên Sai (Messiah). Hãy giờ xem những đoạn sau đây: 2Samuen 7:16; TV 89:20-38; Isaia 7:13-14; 9:6-7; 11:1-2; Giêrêmia 23:2-7; Êdêkien 37:21-28; Hôsê 3:4-5; Luca 1:30-33; CVTĐ 2:29-31; 15:14-17. Tất cả những đoạn này mạc khải rằng tương lai hồng phúc của Israen sẽ xảy đến cùng với Đấng Thiên Sai, con vua Đavít. Khi người Dothái từ chối Chúa Giê-su họ cũng không thể làm cản trở được chương trình của Chúa hay làm hỏng mục đích của Ngài, vì trong sách Công Vụ Tông Đồ chúng ta đọc thấy rằng Ngài đã được chỗi dậy từ cõi chết để ngự trên Ngai Đavít, và Ngài sẽ trở lại cho mục đích ấy (CVTĐ 2:30).

Sự phục hồi mà Êdêkien nói đến đây không ám chỉ số người sót lại nhỏ nhoi đã trở về Giêrusalem sau bảy mươi năm lưu đày (xem Étra và Nôkhêmia) nhưng là sự phục hồi của toàn thể các quốc gia. (Êdêkien 36:24).

Êdêkien nhìn thấy thị kiến về tất cả những điều này. Có một thung lũng xương khô (37:1-14). “Xương” là những người Dothái sẽ sống sót vào lúc hồi phục đất nước. “Những ngôi mộ” là những quốc gia mà họ cư ngụ nhưng bị “chôn vùi”. Trước tiên Chúa sẽ đem họ vào đất của họ. Rồi họ sẽ được cải đạo – một ngày kia quốc gia sẽ được sinh ra. Thần khí sẽ cho họ sự sống. Sự phục hưng của đời sống quốc gia sẽ xảy ra. Nó không ở ngoài quyền năng của Thiên Chúa. Ngay cả xương khô không có gân và thịt, sẽ được làm cho sống. Thánh Thần mang đến sự sống. Chân lý này có thể thấy mọi nơi khi Thần khí đến với quyền lực làm tươi mới lại. (Sáng thế 2:7; Khải huyền 11:11). Israen sẽ sinh sôi nảy nở khi họ trở về đất của mình. Sự hồi phục này của Israen sẽ là sự hồi phục của quốc gia. Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua và sẽ than khóc

bởi vì Ngài. Và một ngày kia một quốc gia sẽ được sinh ra (Giacaria 12:10; Gioan 19:37; Roma 11:26). Sự phục sinh trong chương này không phải với tính cách cá nhân nhưng của toàn thể quốc gia.

Êdêkien 38 mở ra với lời hạch tội Gốc, vua của Magốc, là thủ lĩnh tối cao của Meséc và Tuvan. Sự ám chỉ ở đây liên quan đến thế lực Phía Bắc (Âu Châu), có lẽ được dẫn đầu bởi Nước Nga (Đọc những chương này nối kết với Giacaria 14:1-9; 12:1-4; Matthêu 24:14-30; Khải huyền 14:14-20; 19:17-21).

Trước khi bức màn sân khấu khép lại chúng ta đọc thấy sự mô tả của vương quốc trong thiên niên kỷ sắp tới. Đây là tên gọi một ngàn năm cai trị của Đức Kitô trên trái đất khi Ngài ngự trên ngai Đavít, ở Giêrusalem (Khảihuyền 20:6). Tất cả các ngôn sứ đều nói đó sẽ là ngày vinh quang rực rỡ cho cả người Dothái lẫn Dân ngoại.

### **C. CHÂN LÝ VÀNG VỀ THỜI ĐẠI VÀNG**

Ở đây trong phần Cựu Ước, trong khi người Dothái ở trong hoàn cảnh lưu đày vô vọng, Thiên Chúa công bố tức thì rằng Ngài sẽ mang người Dothái về lại miền đất của họ, thiết lập ngai báu và vương quốc của Đavít qua Người con vĩ đại hơn của Đavít. Với sự cai trị của Ngài phúc lành tinh thần và vật chất sẽ tuôn xuống nhiều đến nỗi chưa bao giờ có từ khi tạo thành thế giới. Đây là chân lý vàng về thời đại vàng sẽ đến trên mặt đất này (24:22-31).

Lời loan báo của sứ thần Gabriel về ngày sinh của Chúa Giêsu trong Luca 1:30-33 sẽ nên trọn thực sự qua Con vua Đavít, Chúa Giêsu Kitô. Lời hứa về vị Vua Thiên Sai (Messianic King) và Vương quốc Ngài cần phải tách biệt cẩn thận khỏi sự cai quản tinh thần của Chúa trên tâm hồn và đời sống chúng ta. Lời của Thiên sứ Gabriel nói với Đức Maria đang chờ được thực sự hoàn tất.