

## 63- TÌM HIỂU ISAIA DƯỚI THỜI AKHÁT (Isaia 7-14)

Thời vua Akhát...(7:1)

Akhát là vị vua tồ. Ông là một người thờ ngẫu tượng công khai. Vì tội này mà TC cho phép Roxin, vua Syria (Aram), và Pecác, vua Israen, xâm chiếm vương quốc của ông. Isaia im lặng dưới thời của vua Giôtham nhưng sự xâm chiếm này làm ông nhập cuộc vào sứ vụ của mình.

Đức Chúa phán với ông Isaia, người hãy ra đón vua Akhát...(7:3). Ông thỉnh cầu nhà vua đặt tín thác vào sự trợ giúp của Chúa hơn là trợ giúp của vua Ninivê.

TC gửi ngôn sứ Isaia đến để động viên vua Akhát. Cảnh đó cũng tiên báo sự xâm chiếm của Átsua (Assyria).

Trong chương 8, vị ngôn sứ thấy sự kết thúc của tất cả mọi phiền muộn của Israen qua sự chào đời của con trẻ Kitô, Người sẽ cai trị vương quốc của Đavít trong sự công chính cho đến muôn đời. Ông cho vua Akhát một “dấu chỉ” rằng Giuđa sẽ không bị diệt vong – đây là lời tiên báo về Đấng Emmanuel, Con của một Trinh Nữ, Đức Giêsu Kitô. *Vì vậy chính Chúa Thượng sẽ ban cho các người một dấu: Đây đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel (7:14).* Hãy đọc những lời quan trọng này trong Isaia 7:10-16. Vua Akhát từ chối chứng cứ mà trên đó niềm tin của ông được thiết lập. Ông theo đuổi chương trình riêng của mình với Átsua, nhưng quốc gia mà bây giờ họ đang nghiêng chiều về sẽ trở thành phương tiện trừng phạt họ trong tương lai gần (7:17-20).

Rồi sau đó là bản án nghiệt ngã trên vua và đất nước (8:6-22). Đây là chính sách của TC cho các quốc gia: đất nước sẽ gặp bất hạnh nếu tôn thờ ngẫu tượng.

Trong Isaia 9:5-6 chúng ta thấy lời tiên báo quan trọng khác liên quan đến Chúa Kitô. *Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Đavít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời.* Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đại binh sẽ thực hiện các điều đó. Người Con được ban tặng, trẻ thơ sẽ chào đời, để ngồi trên ngai Đavít. Nên nhớ rằng “Ngai Vua Đavít” được định nghĩa là “ngai của các Ceasars”. Vậy mà, Chúa Kitô sẽ ngồi trên ngai Vua Đavít. Nghe lời sứ thần nói với Đức Maria: *Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận.* (Luca 1:32-33).

Chúng ta tìm thấy lời chúc dữ của hiện tại và vinh quang của tương lai pha trộn với nhau cách kỳ lạ trong Isaia 10. Nhưng trong Isaia 11 chúng ta sẽ thấy bức hình huy hoàng của vương quốc tương lai mà Chúa Kitô sẽ đến để thiết lập trên trái đất. Một ngày kia Ngài sẽ đến Giêrusalem để ngồi trên ngai Vua Đavít và hòa bình sẽ bao trùm trái đất như nước bao phủ đại dương.

Trong vương quốc này dân sẽ thờ phượng Đức Chúa. Vị ngôn sứ nói, *Đàn ca lên mừng Đức Chúa; vì Người đã thực hiện bao kỳ công (12:5).*

Trong Isaia 13 chúng ta thấy lời sấm về Babylon. Nó sẽ mang Giuđa đi lưu đày nhưng vị ngôn sứ nhìn thấy sự huỷ diệt của nó. Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài với Abraham. *Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho người; Ai nhục mạ người, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ người, mọi gia tộc trên mặt đất được chúc phúc (Sáng thế 12:5).* TC luôn mang lời chúc dữ đến cho bất cứ quốc gia nào làm Israen đau buồn. bạn có thể theo dõi chân lý này qua lịch sử. TC thường cho phép các quốc gia trừng phạt Israen vì tội lỗi của nó nhưng sự báo thù thì không thể tránh khỏi (Đệ Nhị Luật 30:5-7; Isaia 14:1-2; Giôên 4:1-8)

Đọc từng chữ của Isaia chương 11 và 12 chúng ta sẽ thấy bức tranh của vị Vua và vương quốc sẽ đến.

- 1.Chính vị Vua – 11:1
- 2.Ngài được xúc dầu tấn phong – 11:2
- 3.Sự cai trị công minh của Ngài – 11:3-5
- 4.Vương quốc vinh quang của Ngài – 11:6-9
- 5.Quy tụ dân Ngài từ bốn góc trái đất – 11:10-16
- 6.Sự thờ phượng của vương quốc Ngài – 12:1-6

Trong Isaia 13:19-22 chúng ta thấy sự tiên báo về sự điều tàn của Babylon ngay trong thời cực thịnh của nó “*Babylon, hòn ngọc các vương quốc, niềm tự hào kiêu hãnh của người Candê, sẽ bị Thiên Chúa phá đổ như Xôđôm và Gômôra. Thành ấy sẽ mãi mãi không có người ở, từ đời này qua đời khác sẽ chẳng còn ai cư ngụ. tại đó, người Ả-rập sẽ không cắm lều, người chăn chiên sẽ không cho súc vật nằm nghỉ. Tại đó, dã thú đến nằm nghỉ, cú vọ ở đầy nhà, đà điểu tới trú ngụ, và bầy dê ma quái nháy nhót tung tăng, linh cầu gọi nhau trong các cung điện, chó rừng trong các lâu đài giải trí của thành. Thời của nó đã gần đến, ngày của nó sẽ chẳng kéo dài.*”

Điều này ngày nay là sự thực mặc dù đoạn này đã được cho thêm vào rất lâu sau biến cố sụp đổ của Babylon. Nhưng cho đến tận bây giờ Babylon vẫn không bóng người lui tới. Các lâu đài hoang phế bây giờ là chỗ trú ngụ của dơi và cú. Lễ thịnh suy luôn đúng với mọi thời.

Trong Isaia chúng ta đọc thấy vua Akhát băng hà. Nhưng Isaia cảnh báo rằng với cái chết của nhà vua không có nghĩa là những khốn khó của dân sẽ chấm dứt. Tệ hơn sẽ có người áp bức tàn ác hơn Akhát nữa sẽ đến (14:28-32).