

LÁ THƯ MỤC VỤ

Câu chuyện trong Phúc Âm Chúa Nhật này không phải là một dụ ngôn mà là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu và cũng là một cơ hội quý báu đến với phe thù nghịch đang căm ghét Ngài. Họ dẫn một phụ nữ đến, bắt đứng giữa đám đông, rồi chất vấn Chúa Giêsu về việc nên ném đá hay không hạng đàn bà ngoại tình như thế. Ném hay không ném, Ngài đều mắc bẫy của họ. Nhìn mặt họ không có chút gì giận dữ. Ngược lại mắt họ sáng lên vì mừng rỡ bởi cơ hội ngàn vàng đã đến giúp họ triệt hạ Chúa Giêsu không chút nương tay. Họ không căm giận người phụ nữ nọ, trái lại họ mở cờ trong bụng trước việc Chúa Giêsu chắc chắn sẽ rơi vào bẫy.

Một phút nín thở, cái nút thông lọng đã xiết vào cổ Chúa Giêsu đang từ từ thắt lại. Đám đông hiếu kỳ chờ xem. Họ còn nhớ mới hôm nào Người cũng gặp một trường hợp tương tự về vấn đề có nên nộp thuế cho Hoàng Đế La Mã không ? Hôm ấy Chúa Giêsu đã trả lời tức khắc khiến đối thủ phải bẽ bàng rút lui, còn lần này thì sao ? Phản ứng của Người lần này hơi khác lạ, Ngài bối rối chăng ? Không ! Đừng tưởng Người phải suy nghĩ, vì nét mặt Người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vấn đề nộp thuế hôm trước là một câu chuyện đời mang tính chính trị. Còn vấn đề hôm nay lại là câu chuyện luong tâm mang tính tôn giáo. Đối với chuyện đời chỉ cần trả lời ở ngoài miệng. Còn đối với chuyện lương tâm thì câu trả lời cần phải tìm thấy trong lòng. Người muốn vài phút yên lặng để từng người tra vấn lương tâm, mà đây là điều hạng tội lỗi rất sợ nên họ giục Người mau mau lên.

Ngài ngẩng lên nhìn họ rồi khoan thai hỏi : “Ai vô tội thì ném đá trước đi !”. Họ đem Luật Pháp ra để bắt bí Ngài thì chính Luật Pháp bây giờ lại tròng vào cổ họ. Kẹt quá ! Họ đành phải im lặng vì họ thừa biết rằng theo sách Đệ Nhị Luật chương 17 câu 7 quy định “...*các nhân chứng phải là người đầu tiên tra tay giết kẻ phạm tội.*” Vậy nhân chứng đâu rồi, sao không ném đá trước tiên ? Thêm vào đó, họ cũng đã thuộc nằm lòng câu 7 chương 23 của sách Xuất Hành rằng : “...*phải lánh xa điều gian dối, không được giết kẻ vô tội !*” Để cho họ có giờ suy nghĩ và đối diện với chính lương tâm mình nên Chúa Giêsu lại cúi xuống viết trên đất, thế rồi bắt đầu từ những người lớn tuổi lần lượt kẻ trước người sau rút lui hết để lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ đáng thương nọ.

Cộng sản tỏ ra rất chuyên môn trong các cuộc xúi giục đám đông giết người vô tội, ông bà anh chị em nào chưa tin lời tôi nói xin hãy tìm lại những cuộc “đấu tố” đẫm máu trong lịch sử Nước mình suốt thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất, điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị Năm bị tử hình. Để có cơ giết người, họ luôn luôn dựa vào Luật Pháp (đau đớn thay vì đây lại là luật rừng của một thứ băng đảng bày ra), thêm vào đó họ cần sự cộng tác của những ‘cò mồi’ đã được mách nước sẽ bước ra làm chứng, và rải rác trong đám đông là những ‘tay chân’ của họ sẵn sàng la hét duy một câu thôi ‘giết nó đi !’; vòng ngoài cùng là những kẻ có vũ khí trong tay nhìn lom lom vào đám đông đe dọa những ai muốn phản đối. Đúng là tinh vi và tàn ác hơn đám đông Do Thái năm xưa nhiều lần ! Khi đối diện với lương tâm, đám sùng sỏ Do Thái còn nhận ra tội lỗi của mình và âm thầm rút lui. Còn những tay ‘cò mồi’ của cộng sản thì quả là hết thuốc chữa, tán tận lương tâm hoàn toàn, họ hiện nguyên hình là những con thú đội lốt người mà thôi ! Cái đáng ghê tởm của chủ nghĩa cộng sản nằm ở vấn đề mất lương tâm .

Suốt câu chuyện Phúc Âm, không nghe thấy Chúa Giêsu lên tiếng biện hộ cho người phụ nữ, nhưng cũng không nghe Ngài nói lời nào kết án chị ta. Đám đông hô hào đòi giết, Chúa Giêsu thì muốn chị được tha thứ. Đám đông muốn chị chết đi để mang theo tất cả những âm mưu bần thủ của họ sang thế giới bên kia, còn Chúa Giêsu lại mở cho chị một cánh cửa bước vào tương lai mang theo hành trang là tình yêu mà chị vừa nhận lãnh. Thánh Augustinô đã dùng hai chữ *Miseria* và *Misericordia* để diễn tả sự *Khốn cùng* của con người và *Lòng thương xót* của Thiên Chúa. Thật tuyệt vời, vì khi lòng thương xót gặp cảnh khốn cùng, thế nào cũng có hành động cứu độ xảy ra. Chúa Giêsu đã tỏ ra Ngài đúng là Đấng Cứu Độ trong suốt câu chuyện này. Sắp bước vào Tuần Thánh, xin chúc quý ông bà anh chị em tìm gặp Đấng Cứu Độ để cùng được Phục Sinh với Ngài.

Linh mục Phạm Quang Hồng.