

56-TÌM HIỂU THÁNH VỊNH

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa: tung hô Người là núi đá độ trì ta (TV 95:1). ở đây chúng ta lấy cái nhìn của Thánh Vịnh trong toàn cảnh. Những quang cảnh đánh động và làm chúng ta chú ý quá nhiều đến nỗi không thể nói đầy đủ trong một chương ngắn.

Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện (TV 29:2). Đây là câu chìa khoá cho sách Thánh Vịnh. Cánh cửa vào đền thờ của tụng ca và cầu nguyện được mở ra. Hãy vào với tác giả thánh vịnh để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Đây là một đặc ân khi được tách mình khỏi những bận bịu trần thế.

Không nghi ngờ gì Thánh Vịnh là cuốn sách được yêu thích nhất trong bộ Cựu Ước. Có người gọi nó là cục vàng ròng của kinh nghiệm Kitô hữu. Dở bất cứ trang nào bạn cũng sẽ tìm gặp kho tàng. Mỗi thánh vịnh là một diễn tả trực tiếp của ý thức về Chúa của tâm hồn.

Tựa tiếng Do Thái (Hebrew) của sách này là “Ca ngợi”, hay “Sách của những lời ngợi ca”, tựa đề này chỉ cho ta thấy nội dung của cuốn sách là tụng ca, ngắm nguyện, và thờ phượng.

Thánh vịnh là sách quốc ca của Israen. Nó chứa 150 bài thơ để phổ nhạc cho việc thờ phượng. Thờ phượng là ý tưởng trung tâm của sách. Thánh vịnh ca tụng và tôn vinh Chúa, tán dương phẩm tính, danh tính, Lời và sự thiện hảo của Ngài. Tất cả mọi kinh nghiệm của con người đều có liên hệ đến Ngài.

Chúng ta nhìn thấy đời sống của tín hữu được vẽ lại trong tất cả những kinh nghiệm vui buồn, thắng bại.

Thánh vịnh đầy tràn hình ảnh Đức Kitô. Chúng mô tả toàn bộ chương trình của sự đau khổ và cái chết của Ngài. Hãy đọc để thấy!

Chúng ta có sự bảo đảm của chính Đức Kitô về việc tìm ra Ngài trong Thánh vịnh. Ngài phán, *Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gìcác Thánh vịnh đã chép về Thầy phải được ứng nghiệm* (Lc 24:44).

Chức tiên tri của Ngài được ghi trong TV 22:23

Chức tư tế của Ngài được ghi trong các TV 40; 22; 49; 110

Chức vương giả của Ngài được ghi lại trong các TV 2; 21; 45; 72.

Cuộc thương khó của Ngài trong các TV 22 và 69.

Sự sống lại của Ngài trong TV 16.

Rất tiện dụng để phân loại các Thánh vịnh theo như chủ đề của từng Thánh vịnh.

Dẫn nhập 1; 19; 39

Tôn vinh 8; 29; 93; 100

Tạ ơn 30; 65; 103; 107; 116

Đền tội 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143

Tín thác 3; 27; 31; 46; 56; 62; 86

Khổ não 4; 13; 55; 64; 88

Khát vọng 42; 63; 80; 84; 137

Lịch sử 78; 105; 106

Tiên tri (các TV về Đấng Cứu Thế) 2; 16; 22; 24; 40; 45; 68; 69; 72; 97; 110; 118.

Chúng ta coi các Thánh vịnh là Thánh vịnh của vua Đavít. Ông được coi như người viết chính. Ông cho nốt chìa khóa và giọng ông trở vượt nhất trong ca đoàn. Nhưng cũng có những tác giả khác bên cạnh ông. Bảy mươi ba trong số 150 Thánh vịnh được coi là của ông; năm mươi TV vô danh. TV 90 viết bởi Môsê. TV 22 và 127 do Salomon viết. Bên cạnh đó, Asáp, ca trưởng của vua Đavít, con trai của Kora, gia tộc của nhạc cung đình, và Giêđuthun viết một ít. Nhưng đừng mất công tìm kiếm xem ai viết chúng. Hãy đọc và vui thích những diễn tả tuyệt vời của việc tụng ca. Chúng là của Chúa ban cho. Hãy hát chúng và làm chúng thành của riêng bạn. Hãy nắm bắt cung giọng và cái thần của Đavít. Ông có khúc quân hành, khúc nguyện cầu, khúc tập hợp, khúc đỉnh cao, khúc tự thú. Hát khi bạn diễn hành. Hãy giữ nhịp bước với Đavít và Thiên Chúa của Đavít trên khắp nẻo đời.

VỊ TRÍ CỦA SÁCH THÁNH VỊNH

Có rất nhiều trích dẫn từ cuốn sách này trong Tân Ước. Ít nhất có hai mươi những trích dẫn này nói trực tiếp đến Đức Kitô và đời sống và cái chết của Ngài.

Hãy cầm lấy cuốn Kinh thánh trên tay rồi mở ở giữa cuốn sách. Thường thì bạn mở đúng vào sách Thánh Vịnh. Đó không những chỉ đúng về phương diện vật thể. Nó còn có một sự thật sâu xa hơn. Thánh Vịnh cũng là trung tâm điểm của kinh nghiệm nhân loại.

Cuốn sách này được cả người Do Thái và Kitô hữu dùng như nhau cho đến thời bây giờ. Thánh vịnh được dùng trong Đền thờ, vì mục đích ấy mà nó được sáng tác. Nó được viết cho trái tim dùng để thờ phượng Thiên Chúa ngoài bầu trời rộng hay trong hố tuyệt vọng hay trong hang trú ẩn. Khi bạn cảm thấy mình thực sự có nhu cầu bạn sẽ luôn tìm được một Thánh vịnh giúp diễn tả cảm xúc bên trong của mình. Hay khi bạn có một niềm vui to lớn, thì trong sách cũng có những lời cho bạn xài.

Đây là cuốn sách cho mọi người khi có nhu cầu, người bệnh hoạn và đau khổ, người nghèo đói và túng thiếu, tù nhân và lưu dân, người gặp nguy khốn và bị bách hại. Nó là cuốn sách cho người tội lỗi, nói với họ về lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa. Nó là cuốn sách cho người con Chúa, dẫn họ vào trong những cảm nghiệm mới với Chúa. Nó nói về luật Chúa trong sự hoàn hảo của nó và công bố sự chúc phúc cho những ai tuân giữ lề luật.