

24. TÌM HIỂU SÁCH GIÔSUÊ

“Chiếm đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cho anh em chiếm hữu” (Gs 1:11). Chúa ban cho, Chúng ta chiếm hữu.

Khi chúng ta mở sách Giôsuê ra, chúng ta bắt đầu phần thứ hai của Cựu Ước, Những sách Lịch Sử. Không có cuốn sách nào chứa đựng sự khích lệ và sự khôn ngoan cho các chiến sĩ của thập giá hơn cuốn sách này. Nó chứa đựng đầy đủ chân lý thiêng liêng.

Sách Giôsuê là cuốn sách về việc chinh phục hay chiến trường của sự thừa kế đất Canaan. Cuốn sách này liên quan đến việc định cư của con cái Israen trong đất Canaan, bởi việc Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Ngài với Abraham. (St 12: 1-3)

Cuốn sách mang tên của ông Giôsuê, người anh hùng của sự chinh phục vĩ đại này. Tên Giôsuê có gốc từ Hô-sê-a, có nghĩa là ơn cứu độ (salvation), hay Giê-hô-suê, ơn cứu độ của Chúa. Giôsuê được gọi là đầy tớ của Giê-hô-vê, người mà Thiên Chúa truyền các huấn lệnh của Ngài và là người mà Ngài hoàn tất các mục đích của mình – hay nói cách khác đó là vị thủ tướng của Chúa.

Như các bạn đã biết, Thiên Chúa có thể thương mà đặt bạn làm thủ lãnh của đạo quân của Ngài, hay làm cho bạn thành một người lính trong đạo quân thập giá của Ngài. Bạn có sẵn sàng không?

Cuốn sách này khởi đầu từ chỗ sách Đệ Nhị Luật kết thúc. Đây là sự tiếp nối của lịch sử của dân Chúa chọn.

Dân Chúa chọn được dẫn ra khỏi kiếp nô lệ bớ ông Mô-sê, và được dẫn vào đất hứa bởi ông Giôsuê, trong cuốn sách này, Israen không những thắng kẻ thù mà còn chiếm hữu miền đất mà Chúa hứa ban cho họ.

Mô-sê vượt qua Biển Đỏ

Mô-sê dắt dân ra khỏi kiếp tội đòi.

Mô-sê ban cho họ viễn kiến đức tin.

Mô-sê nói về một di sản.

Chúng ta đã thấy những điều này trong sách Đệ Nhị Luật.

Giôsuê hoàn tất những gì mà Mô-sê khởi sự. Chúa không bao giờ để công việc của Ngài dang dở. Nên nhớ rằng người thợ thủ công luôn có dụng cụ mài dũa sắc bén khác sẵn sàng để xử dụng khi cần. Nhiệm vụ luôn chờ đón mỗi người chúng ta. Bạn luôn có thể tôn vinh Chúa cách tốt nhất bằng cách làm công việc của mình với một trái tim mạnh mẽ và cương quyết luôn tin thác vào Chúa.

Dân tộc được dẫn ra bởi Mô-sê và được dẫn vào bởi Giôsuê.

Mô-sê đã chết, nhưng cuộc hành quân vẫn tiếp tục. Tiếng nói của Chúa vẫn tiếp tục nói với Giôsuê. Đúng vậy, tiếng Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta hôm nay nếu chúng ta biết lắng nghe lời Ngài.

Tông đồ Phaolô đã chết, nhưng thập giá mà ngài rao giảng vẫn tồn tại. Người ta có thể diệt vong, nhưng vị Thủ lãnh thực thụ, mặc dù vô hình, vẫn có mặt trên chiến trường nên chúng ta sẽ không bao giờ thất trận.

“Mô-sê đã chết” nên cuộc hành quân phải ngưng! Không còn người lãnh đạo dân chúng bị bỏ rơi. Có một bầu khí u ám trong các lều trại. Giôsuê kinh sợ bởi gánh nặng của trách nhiệm được trao phó. Tiến tới trong hoàn cảnh như vậy đồng nghĩa với việc chuốc lấy thảm bại. Vậy mà:

Giôsuê vượt qua sông Giôđan.

Giôsuê dẫn dắt Israen vào trong ân sủng.

Giôsuê dẫn dắt họ vào trong đời sống đức tin.

Giôsuê dẫn dắt họ vào trong quyền sở hữu.

Chúng ta thấy những điều này được thực hiện trong sách Giôsuê.

Khi những trái tim lớn thất bại, những trái tim yếu ớt sẽ bỏ chạy! Những người Israen đáng thương đã chuẩn bị trở lại sa mạc và đào hố chôn mình trong những đụn cát nơi xương cốt của cha ông họ đã được chôn ở đó. Họ nghĩ mình không thể chiếm được vùng đất đầy những người khổng lồ và những thành phố có tường thành bao bọc. Đây là chuyện không thể làm được. Mission impossible.

Nhưng với Thiên Chúa thì không có chuyện không thể làm được. Một triệu người có thể chết nhưng đối với Thiên Chúa không ai là người thực sự không thể thay thế. Người vĩ đại nhất trên thế gian cũng chỉ là một đầy tớ và khi người ấy hoàn tất sứ mạng mình Thiên Chúa có người khác được huấn luyện để sẵn sàng thế chỗ.

Phá bỏ chế độ nô lệ là động lực đưa ông Livingstone tới một đời sống anh hùng ở Phi Châu. Trong ba mươi năm ông ta khổ công băng qua những cánh rừng già, trên 30,000 dặm, để mang Đức Kitô cho người da đen và để khám phá ra thượng nguồn sông Nin (Nile). Ông ta nghĩ rằng công việc ấy cho ông tiếng nói có trọng lượng hơn ở quê nhà để kêu gọi phá bỏ chế độ nô lệ Phi châu. Nhưng người khác đã khám phá ra thượng nguồn sông Nin; và cũng người khác đã giải phóng nô lệ. Phần ông, ông chết một mình với Chúa trong khu rừng hoang Châu Phi. Nhưng chính cái chết của ông đánh động lòng dân tộc ông hơn lúc ông còn sống, và Kitô giáo ở Vương Quốc Anh đã quyết tâm hoàn thành công việc còn dang dở của ông và xoá bỏ chế độ nô lệ Phi Châu.

Công việc của tất cả chúng ta trên thế giới cũng giống như vậy, đặc biệt việc phục vụ của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta chỉ là một phần trong tổng thể to lớn. Hãy làm phần vụ nhỏ bé của mình và đừng lo lắng quá nếu nó không thấm gì so với toàn thể công việc. Nước của giòng suối bị mất trong giòng sông và nước của giòng sông thì tan vào biển cả.

Thiên Chúa đã chuẩn bị Giôsuê trong bao nhiêu năm. Ông được sinh ra trong chế độ nô lệ ở Aicập nhưng Chúa đã dẫn ông ra khỏi đó và làm cho ông thành trợ tá của Môsê. Ông luôn là một thủ lĩnh can đảm. Ông suýt bị ném đá cho đến chết vì dám xúi dục con cái Israen tiến vào đất Canan bốn mươi năm trước (Ds 14: 6-10)

Ngày mai một số thẩm phán hay thượng gia hay chính trị gia sẽ chết. Những người trẻ đã sẵn sàng cho những vị trí này sẽ cảm thấy những chỗ đó đương nhiên thuộc về họ. Thành công là sự đã sẵn sàng cho cơ hội.

Khi tìm hiểu cuốn sách Giôsuê này hãy nhớ rằng Chúa ban – con người nhận. Cuốn sách này nói về chiến thắng quân thù và chiếm hữu đất đai. Chúa phán, “hãy lấy tất cả”

Cuốn sách này chia làm hai phần quan trọng. Nếu quý bạn chỉ có thể nhớ nội dung chính của nó thì hãy nhớ những điều quan trọng nhất này:

1. Chinh phục đất hứa: chương 1-12
2. Chiếm hữu đất hứa: chương 13-24