

TÌM HIỂU SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT

“Tôi dạy anh em để anh em đem ra thực hành” (4:1) là lời của ông Môsê nói với dân chúng. Ông muốn họ phải là người thực hành chứ không phải chỉ là người nghe xuông (Gc 1:22)

Cuốn sách này trình bày sự chúc phúc của vâng lời và chúc dữ của bất tuân.

Tất cả mọi sự đều dựa trên sự vâng lời: đời sống, sở hữu đất hứa, chiến thắng kẻ thù, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúng ta thấy trong cuốn sách này tính không nhân nhượng của lề luật. “Người hãy giữ” và “Người không được” cứ lập đi lập lại trong sách – “sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe” và “sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe”.

Sách Đệ Nhị Luật là bộ sưu tập những diễn từ và bài ca của ông Môsê khi ông già từ con cái Israen. Những diễn từ cao quý này được phát biểu khi ông đứng giữa cuộc sống dương gian và cuộc sống thiên quốc. Ông đứng trên đỉnh núi Piga nhìn về một thế kỷ chát đầy những biến cố quan trọng. Rồi ông hướng về tương lai của dân mà ông sắp già biệt.

Cuốn sách chứa đựng tóm lược rất thú vị và có tính giáo dục của lịch sử dân Israen trong hoang địa, và trong chương cuối chúng ta tìm thấy tường thuật về chính ông Môsê. Ông Môsê cẩn thận nhìn lại và so sánh những biến cố được ghi nhận với những biến cố trong sách Xuất hành và Dân Số. Chúng ta thấy rằng Đệ Nhị Luật cho chúng ta cái nhìn của Thiên Chúa hơn là cái nhìn của con người. Thử so sánh Đệ Nhị Luật 1 và Dân Số 13,14.

Đệ Nhị Luật là cuốn sách của ký ức. Tên Đệ Nhị Luật nghĩa là ‘bộ luật thứ hai’ chỉ ra rằng lề luật được lập lại. Ông Môsê nhắc nhở dân chúng điều TC đã làm cho họ và điều họ phải làm để phụng sự Ngài khi họ vào tới đất hứa. Cuốn sách này bỏ đi phần liên quan đến các tư tế và Lêvi và thêm vào những điều dân chúng cần biết.

Cuốn sách này là cuốn cuối cùng trong năm cuốn của Môsê. Chúng ta thường được nghe gọi đây là Ngũ Kinh, tức năm cuốn kinh điển.

Sáng Thế Ký kể về việc khởi đầu của Israen dân Chúa chọn.

Xuất Hành liên quan đến việc tổ chức dân chúng thành một quốc gia và ban hành luật lệ.

Lêvi kể về cách dân Chúa thờ phượng Ngài.

Dân Số cho chúng ta câu chuyện lang thang của dân Chúa.

Đệ Nhị Luật liên quan đến chuẩn bị cuối cùng để tiến vào đất hứa.

ĐNL bao gồm chỉ hai tháng, kể cả thời gian 30 ngày than khóc Môsê.

Ông Môsê phát biểu những diễn từ của ông có lẽ trong vòng bảy ngày và khoảng một tháng trước khi tới bên kia sông Jordan. (Dnl 1:1-3)

Mô-sê là người viết nhưng không phải là tác giả của Bộ Ngũ Kinh. Trên năm trăm lần trong Ngũ Kinh chúng ta thấy cách diễn tả Chúa phán...hay Thiên Chúa nói.. Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh (2Pr 1:21). Trái tim của Kitô hữu luôn đập rộn ràng khi đọc ĐNL, vì cuốn sách này được Đấng Cứu Thế ưa thích. Ngài trích dẫn sách này để chống lại đối phương. Và những đoạn Kinh Thánh này là vũ khí Ngài dùng để chống lại tên cám dỗ: Mt 4:1-11; Lc 4:1-13; Đnl 8:3; 6:16; 6:13; và 10:20. Vậy sách ĐNL, sách của TC về sự vâng phục, lời dạy cuối cùng của ông Mô-sê cho dân chúng, có vẻ như được chính Đức Kitô chúc lành và bảo vệ cách đặc biệt.

Chúng ta chỉ thường thức được trọn vẹn sự quyến rũ và cái đẹp tuyệt vời của ĐNL khi chúng ta đọc từng trang của nó. Đọc một lèo từ đầu đến cuối.

Không có bài văn nào có thể so sánh được với văn chương của nó; Không có lời kêu gọi sống đời sống tinh thần nào trong Cựu Ước mạnh mẽ hơn nó. Không có cuốn sách này trong tất cả Lời Chúa miêu tả tốt hơn việc sống theo thánh ý Chúa, và ơn lành tuôn đổ xuống linh hồn những người bước vào sự phong phú và thiện hảo của đời sống thiêng liêng khi bước đi trên con đường gồ ghề của sự vâng lời đơn sơ.

Chúa Giêsu thường trích dẫn sách Đệ Nhị Luật. Ngài dùng ĐNL như là quy tắc để ứng xử (Lc 4:4,8,12). Ngài trả lời ma quỷ trong giờ cám dỗ bằng văn bản của sách ĐNL.

Nếu bạn muốn ném thử thiên đàng tại thế hãy làm quen với ĐNL. Theo chân Mô-sê và tiến lên bằng con đường của Đất Mật (Xh 3:8)

Có một người nói rằng, “Hỡi anh em, khi tôi tới cổng thiên đàng, nếu họ đóng cửa không cho vào, tôi sẽ nói, ‘Dấu sao, tôi cũng đã có một thời gian thật tuyệt vời trên đường đi tới đây’”.

Bạn có thời gian tuyệt vời trên đường lên trời không? “Từ cõi trời Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần trong Đức Kitô” (Eph 1:3) nhưng chúng ta phải xứng đáng và có đức tin.