



Chắc nhiều người trong chúng ta biết quân bài Domino. Cách chơi bài này người Việt chúng ta gọi là ‘gác domino’ vì cứ gác những con số của hai đầu giống nhau vào với nhau cho đến khi người nào hết những con bài nằm trên tay trước thì thắng ván đó.

Ở đây tôi không có ý quảng cáo cho cách chơi bài Domino, nhưng muốn nói đến một trò chơi thú vị cho mọi lứa tuổi, đó là xếp đứng các con bài Domino nằm cạnh nhau nhiều chừng nào có thể, rồi làm cho con bài thứ nhất đổ ra, tức thì từ từ những con bài khác sẽ đổ theo nối tiếp nhau cho đến con bài cuối cùng. Trò chơi này hằng năm thu hút rất nhiều người trên thế giới tụ về trong “Ngày Domino”. Họ cùng chia nhau xếp các con bài càng nhiều và càng dài bao nhiêu có thể. Con số miếng Domino được xếp nhiều nhất mà sách kỷ lục thế giới ghi nhận được là hơn 4 triệu. Quý vị hãy tưởng tượng hơn 4 triệu con bài lần lượt đổ theo nhau trong vòng hai tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cảnh tượng này chẳng những rất đẹp mắt mà còn lôi cuốn nữa.

Trong bài Phúc Âm tuần này Chúa truyền cho chúng ta, những môn đệ của Ngài, phải làm chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh và “rao giảng về sự thống hối và sự ăn ăn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân”. Nhiều người trong chúng ta thấy đây là một công việc thật nhiều khê và khó thực hiện. Vì đến bao giờ mới làm chứng cho đến “muôn dân” được! Nhưng cũng giống như trò chơi xếp Domino, chúng ta chỉ cần làm chứng nhân của Chúa cho một người thôi, thì dần dà, như phản ứng giầy chuyền, người này lôi kéo người kia, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, sẽ đến một ngày có thật nhiều người ngả theo Chúa. Và rồi chứng nhân cho Ngài một ngày kia sẽ lan tới “muôn dân”.

Nhưng làm chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh thế nào?

Làm chứng cho Đức Kitô phục sinh không phải là chỉ kể lại cho kẻ khác về đời sống của một vĩ nhân đã sống cách đây 2000 năm. Ai cũng có thể làm được điều này. Làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh cũng không phải chỉ là xác nhận rằng Ngài đã sống lại. Đám lính canh gác mồ cũng đã làm như thế. Nhưng làm chứng cho Đức Kitô phục sinh là dùng chính cuộc sống của mình để chứng tỏ rằng quyền năng của Đấng Sống Lại đã tác động và biến đổi chúng ta như thế nào và đồng thời để cho Ngài ngỏ lời với tha nhân ngang qua chúng ta, nghĩa là, hãy để Ngài dùng chúng ta để nói với kẻ khác.

Một nhà truyền giáo Ấn độ, ông Gordon M. Suer, đã xin một tín đồ Ấn độ giáo sống bên cạnh dạy ông học tiếng bản xứ, nhưng tín đồ Ấn độ giáo này từ chối như sau:

- *Thưa ngài, tôi không đến dạy tiếng bản xứ cho ngài, vì tôi không muốn trở nên người Kitô hữu.*

Nhà truyền giáo trả lời :

- *Tôi muốn học tiếng bản xứ để có thể giao thiệp với những người chung quanh, để hiểu biết họ hơn chứ không nhằm bắt họ phải trở lại đạo Chúa.*

Nhưng người tín đồ Ấn giáo đáp lại :

- *Thưa ngài, tôi biết vậy nhưng đối với tôi, tôi nhận thấy rằng : không ai có thể sống bên cạnh ngài lâu, mà không bị ngài cảm hóa tin theo Chúa. Tôi không thể dạy ngài, vì tôi không thể sống bên cạnh ngài mà không trở thành người Kitô hữu.*

Giống như nhà truyền giáo trên, mỗi người chúng ta, những môn đệ của Đức Kitô, phải sống sao để thu hút người khác về với Chúa. Hay nói cách khác mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm sống on gọi của mình như thế nào để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Câu chuyện Đức Kitô Phục Sinh là chuyện khó tin. Nhưng nếu chúng ta sống quên mình phục vụ thì người ta sẽ nhận ra Ngài đang sống giữa chúng ta.

*“Không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu có bốn phận thể hiện dung mạo Thiên Chúa cho anh em chung quanh. Qua tình thương nhân từ của chúng ta, qua những việc tốt lành chúng ta làm, anh chị em chung quanh có thể hiểu được Thiên Chúa là Đấng tràn đầy tình thương nhân từ. Qua sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta cho kẻ khác, anh em chung quanh cảm thấy được Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ”* (Trích từ tinmung.net)

Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy thể hiện dung mạo của Thiên Chúa từ trong gia đình mình trong việc hy sinh quên mình phục vụ nhau. Hãy thể hiện Lòng Thương Xót Chúa ngay từ trong gia đình mình khi biết tha thứ cho nhau và quảng đại với nhau. Mỗi ngày hãy xếp một quân Domino của khuôn mặt nhân từ và Lòng Thương Xót Chúa trong chính mình. Thì dần dà gia đình mình sẽ là khuôn mặt của gia đình Thánh Gia, Cộng Đoàn mình sẽ là khuôn mặt của cộng đoàn các chứng nhân anh dũng, và chắc chắn xã hội chung quanh chúng ta sẽ biến đổi.