



LÁ THƯ MỤC VỤ

Cuốn DVD kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng Đoàn đang được in ấn để kịp ra mắt Cộng Đoàn trong dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Đây là một công trình của hàng ngàn giờ thảo luận, bàn bạc, làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 9 tháng vừa qua của các thành viên và các chuyên viên trong tiểu ban DVD của Ban Thường Vụ.

Khi cộng tác làm việc với nhau, tất cả các thành viên trong tiểu ban DVD đều cố gắng đưa ra những ý tưởng và ý kiến mà mình cho là tốt nhất theo ý mình, nhưng cuối cùng đều phải chấp nhận ý kiến nào mà đa số thành viên đồng ý, có nghĩa là phải bỏ đi ý riêng của mình, để sản phẩm làm ra là của chung mọi người. Ngày hoàn thành DVD, mọi người đều rất vui vì thấy được đưa con tinh thần chung chào đời sau bao nhiêu ngày tháng cuu mang vất vả.

Bỏ ý riêng không dễ vì ai trong chúng ta cũng cho rằng ý kiến của mình là nhất. Ai cũng cho rằng làm như mình nghĩ mới đúng. Do đó, khi cộng tác với nhau, các thành viên của tiểu ban DVD, đã hy sinh không những thời giờ và sức lực, mà còn hy sinh cả ý riêng của mình nữa, để cuốn DVD trở thành tài sản của chung mọi người. Kết quả của những hy sinh này là niềm hạnh phúc to lớn khi nhìn thấy cuốn DVD hoàn thành.

Đức Maria, trong Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, là gương mẫu cho tất cả chúng ta về việc từ bỏ ý riêng. Mẹ không nói với sứ thần “Xin lỗi ngài, tôi đã có chương trình riêng của tôi rồi. Tôi muốn làm theo ý riêng tôi”. Nhưng Mẹ đã nói: “Không phải cái tôi muốn làm là quan trọng, nhưng là điều Chúa muốn tôi làm mới quan trọng. Xin hãy để điều Chúa muốn được thực hiện trong tôi”. Và Mẹ đã không cầu nguyện như người ta thường nguyện xin là “Xin Chúa đổi ý” (Thy will be changed) nhưng là “Xin vâng Ý Chúa” (Thy will be done).

Khi Đức Maria nói: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”, Mẹ đã tín thác hoàn toàn đời mình trong tay Chúa và mở lòng ra đón nhận tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình. Mẹ không còn kiểm soát tương lai mình nữa, nhưng đã để Thiên Chúa quyết định tương lai cho đời mình. Như vậy chẳng những Mẹ từ bỏ ý riêng thôi, mà còn hoàn toàn trao gởi phận mình trong bàn tay Thiên Chúa. Bỏ ý riêng đã khó, quãng cả cuộc đời trong tay Chúa còn khó hơn gấp bội, vì như thế phải buông tay ra khỏi tất cả những gì đang nắm giữ để đối diện với cái vô định trước mặt, như người buông tay thả mình rơi tự do trong không trung mà không biết có cái gì bên dưới. Làm như thế, dĩ nhiên, ai trong chúng ta cũng rùng mình khiếp sợ. Nhưng đức tin đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn buông mình rơi tự do vào trong lòng đại dương mệnh mông của Tình Chúa như vậy. Lời của Sơ Ruth Burrows sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao phải làm như vậy.

“Những người kiêu hãnh nghĩ rằng không thể đưa hai bàn tay rỗng cho Chúa, họ nhất định phải dâng Ngài nào là nhân đức, việc lành, việc hãm mình, hay bất cứ cái gì để tránh phải trắng tay trước mặt Ngài. Họ muốn làm đẹp cho Ngài nhìn bằng chính vốn liếng của mình, trong khi thực ra chúng ta chỉ trở nên đẹp đẽ vì Chúa nhìn chúng ta và biến chúng ta nên đẹp. Chúa chỉ có thể trao ban chính Ngài cho chúng ta nếu tay chúng ta có chỗ để đón nhận Ngài. Lý do sâu xa nhất tại sao chỉ có một vài người làm thánh là bởi vì chúng ta không để cho Chúa yêu thương chúng ta. Để Chúa yêu có nghĩa là hoàn toàn trần trụi, đầu hàng vô điều kiện trước mặt Chúa. Nghĩa là vui mừng chấp nhận mình là không, chỉ nhìn thẳng vào Chúa là Đấng ban phát, không quan tâm đến việc mình không có gì để dâng tiến”. (Sr Ruth Burrows, Guilines for Mystical Prayer, Sheed and Ward 1976, Tr. 83)

Là Kitô Hữu, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một quyết định như Đức Maria. Nhưng chúng ta có phó thác cho Chúa và để Ngài làm những việc mà dưới cái nhìn của con người là bất khả thi không? Chúng ta có từ bỏ chương trình, ý muốn và vương quốc của chúng ta để cho chương trình, ý muốn và vương quốc của Chúa trở thành hiện thực không? Khi Đức Maria phó thác, Chúa Giêsu đến. Vì thế, Chúa Giêsu không thể đến trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta không phó thác giống như Mẹ.

Chúa Giêsu đã hạ sinh trong đêm Giáng Sinh đầu tiên bởi vì Đức Maria đã tín thác nơi Chúa và nói ‘xin vâng’. Vậy nếu chúng ta muốn được Chúa giáng sinh trong ta, hãy phó thác chương trình, ý muốn và vương quốc cho Chúa giống như Đức Maria, để Chúa có một chỗ hạ sinh trong lòng, trong cuộc đời chúng ta đêm Giáng Sinh này. Hãy trả lời Chúa:

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1:38)