



LÁ THƯ MỤC VỤ

Chúng ta bắt đầu vào tháng các linh hồn, tháng nhắc nhở chúng ta về đời sau. Giáo hội muốn chúng ta hướng về đời sau không phải để cho chúng ta lo buồn chờ đợi cái chết đến. Nhưng muốn chúng ta hướng về đời sau như các cô trinh nữ cầm đèn sáng đợi chàng rể đến để vào dự tiệc cưới, nơi sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Giới trung niên (và có thể các lão niên nếu sử dụng computer) và các thanh thiếu niên ai cũng biết Steve Jobs người sáng lập ra công ty Apple, công ty những năm gần đây cho ra đời những sản phẩm tin học độc đáo bắt đầu bằng chữ i như iMac, iPod, iPhone, iPad. Cách đây khoảng 8 năm ông khám phá ra mình bị ung thư và được bác sĩ cho biết chỉ còn vài tháng để sống. Nhưng sau khi làm sinh thiết (biopsy) các bác sĩ đã khám phá ra loại ung thư của ông tuy hiểm nhưng có thể trị được, nhờ đó ông đã kéo dài tuổi thọ của mình thêm vài năm nữa. Ông mới qua đời tháng trước. Và cái chết của ông đã được loan tin rộng rãi trên toàn thế giới. Ông được đánh giá như là một trong những vĩ nhân của thế giới nhờ những sáng tạo độc đáo của mình trong lãnh vực tin học.

Biên cô cận kề cái chết của ông đã giúp ông khám phá ra một cái nhìn thật hay về sự chết. Ông chia sẻ cái nhìn này trong bài diễn văn khai mạc, trước các sinh viên ngày họ lãnh bằng tại đại học Stanford năm 2005 như sau:

Không ai muốn chết. Ngay cả người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Vậy mà tất cả chúng ta đều phải chết. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Cái chết là một sáng tạo duy nhất và hay nhất của cuộc đời. Cái chết là một tác nhân của sự thay đổi. Nó dọn cái cũ qua một bên để nhường đường cho cái mới. Ngay lúc này, cái mới là các bạn, nhưng một ngày nào đó không xa lắm đâu, các bạn sẽ trở thành cái cũ và bị cái chết dọn đường. Nên nhớ rằng tôi sẽ chết nay mai và đó chính là công cụ quan trọng nhất mà tôi chạm trán để giúp tôi có những lựa chọn lớn trong cuộc sống. Bởi vì tất cả — những kỳ vọng, niềm tự hào, những nỗi lo âu về xấu hổ và thất bại — tất cả những kỳ vọng ngoại tại đó sẽ bị sụp đổ trước cái chết.

Mỗi sáng tôi nhìn vào kính, và tự hỏi mình, “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, những gì tôi sắp làm hôm nay có phải là những gì tôi muốn làm?” Và nếu câu trả lời là “Không” trong vài ngày liền thì tôi biết rằng mình nên thay đổi định hướng.”

Bài diễn văn này được đặt tựa đề là “Sống thế nào trước khi bạn chết” (How to live before you die). Trích dẫn trên là một đoạn ngắn trong bài chia sẻ dài 15 phút của ông.

Theo cái nhìn của ông thì cái chết là một động lực mạnh mẽ để giúp chúng ta sống tốt hơn và giúp chúng ta có những chọn lựa tốt hơn. Hay nói cách khác nó cho chúng ta cái nhìn khôn ngoan hơn về đời sống và cho ta cái viễn kiến về tương lai đàng sau cõi thường hằng này.

Sự khôn ngoan cũng là chủ đề của dụ ngôn mười trinh nữ cầm đèn đón chàng rể đến trong bài Phúc Âm tuần này. Cả mười cô đều có đèn và có dầu. Nhưng năm cô khờ dại không mang dầu dự trữ. Khi chàng rể đến trễ năm cô này mỗi một nên ngủ quên. Bất ngờ chàng rể đến, và vì không dự trữ dầu nên đèn tắt, và vì không có đèn sáng nên không được cho vào dự tiệc cưới. Các cô không chuẩn bị sẵn sàng cho biến cố quan trọng mà các cô trông đợi. Ngược lại năm cô khôn ngoan biết chuẩn bị sẵn sàng. Sự khôn ngoan của các cô này không có gì phi thường, nhưng chỉ là biết ứng phó hợp lý. Giống như cách nói của Tổng Thống Hoa Kỳ Herbert Hoover sau khi bị thất cử vì đã không ứng phó khôn ngoan trong cuộc đại khủng hoảng 1929-33 rằng “Khôn ngoan không hệ tại ở việc biết làm việc gì hợp lý nhất mà hệ tại vào việc biết tận dụng những gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Sứ điệp của bài Tin Mừng tuần này rất đơn giản: nếu chúng ta làm việc phải làm một cách chu đáo, chúng ta không có lý do gì phải sợ hãi việc Chúa đến bất ngờ. Chúng ta được chúc phúc khi làm công việc thường ngày với sự nhay bén, làm một cách lành mạnh và có ý thức, và trong lối ứng xử tế nhị và thận trọng. Nhà thần bí Meister Eckhart tóm tắt điều đó như sau: “Khôn ngoan hệ tại ở việc thực hiện công việc sẽ phải làm với cả tấm lòng, và tìm thấy niềm vui trong khi làm công việc đó.”(Denis McBride C.S.S.R, Seasons of the Word, Claretian 1996, Tr. 359)

Ước gì trong tháng này khi nhớ đến ông bà tổ tiên và các thân bằng quyến thuộc đã ra đi trước chúng ta, chúng ta biết khôn ngoan chuẩn bị cho mình một ngọn đèn sáng bằng những công việc hằng ngày với một niềm tin sâu xa rằng nếu chúng ta cùng sống và làm việc với Đức Kitô mỗi ngày ở đời này thì không bao giờ sẽ là một bất ngờ khi Ngài đến đón chúng ta về diện kiến dung nhan đích thực của Ngài trong tiệc cưới đời đời.

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh