

Lá Thư Mục Vụ

Trong mục điểm báo của trang RFI tiếng Việt ngày 21/02/11 có một đoạn tôi nghĩ rất phù hợp với chủ đề trong các bài đọc tuần này nên xin được trích để mọi người cùng đọc :

« Le Courier International đưa độc giả đi « *Một vòng thế giới nông nghiệp* », với một hồ sơ dày cộm đặt ra vấn đề, làm thế nào để nuôi sống dân số trên hành tinh chúng ta trong tương lai ? Các phòng thí nghiệm kỹ thuật sinh học hứa hẹn sẽ giúp cải thiện năng suất trồng trọt, nhưng điều này vẫn chưa đủ để cân bằng cung và cầu. Các giải pháp khác được đưa ra là hạn chế nạn đầu cơ, canh tác phù hợp với sinh thái, ăn ít thịt hơn và tăng thu nhập cho nông dân. Một bài báo trên L'Express cũng báo động về tình hình giá cả nguyên vật liệu hiện đang nóng lên trên toàn thế giới, có nguy cơ dẫn đến các cuộc nổi dậy tại các nước nghèo, gây lạm phát và làm kim hãm tăng trưởng. Trong tương lai gần (2011), các nhân tố bất ổn trên thị trường quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng. Theo dự báo của nhiều chuyên gia phân tích thì vàng, dầu, lương thực... vẫn tiếp tục tăng giá, đặc biệt giá lương thực sẽ tiến tới ngưỡng nguy hiểm cho các nước có mức thu nhập trung bình. »

Sau những phát minh khoa học kỳ diệu, những cuộc du hành vào vũ trụ mênh mông, những khám phá chấn động về bí mật sự sống...loài người chúng ta trong thế kỷ 21 này lại vẫn phải quay về với vấn đề muôn thuở: thức ăn. Kiếm ăn luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi loài, kể cả loài người, tuy hình thức có khác nhau. Thế mà trong phúc âm tuần này Chúa Giêsu lại đưa ra một lời khuyên có vẻ như lạc lõng : « *Các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng : Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc ? ...Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy* » (Mt 6 32-34)

Dĩ nhiên lời Chúa trên đây không có ý bảo rằng chúng ta không cần phải đi làm để nuôi sống gia đình, hay cứ nằm một chỗ chờ sung rụng. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta đặt ưu tiên của đời mình ở đâu ? « *Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con* ». Có nghĩa là chúng ta hãy đặt Chúa lên trên hết. Hãy quẳng hết gánh lo đi bằng việc phó thác cuộc đời mình trong bàn tay Chúa và tin rằng Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Như thế chúng ta sẽ sẵn sàng lao vào cuộc sống với một tâm hồn bình thản không còn phải lo sợ thắng thua được mất.

Bi kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại là con người luôn làm trệnh hưởng chương trình của Thiên Chúa. Bởi vì con người không đặt Chúa làm tâm điểm của thế giới, và chối từ uy quyền tối thượng của Ngài. Con người luôn cố gắng đi tìm những giải pháp dựa trên những khả năng của mình. Thật vậy chúng ta không ngừng cố gắng phục vụ hai hay nhiều ông chủ một lúc. Quyền lực hay của cải hay an ninh chiếm rất nhiều năng lực và thời giờ của chúng ta. Nên mặc dù chúng ta cho rằng chúng ta tin thác vào Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại lao vào làm việc chết bỏ chỉ vì muốn có thêm một vài đồng trong trương mục ngân hàng hay sắm thêm một số đồ dùng để trong kho, phòng hồ có lúc cần dùng đến.

Bao nhiêu lo toan và sợ hãi đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta, niềm hạnh phúc mà đáng lẽ chúng ta được hưởng nếu chúng ta vui sống như một đứa trẻ tin vào tình yêu và sự chăm sóc của mẹ mình. Bởi vì chúng ta quên rằng tự mình chúng ta chẳng có thể 'làm cho mình cao thêm một gang' nào cả. Chỉ khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào quyền năng của tình yêu Chúa chúng ta mới tìm thấy niềm hạnh phúc và an bình. Tất cả những máy móc trong nhà chỉ là những khối nhựa hay khối sắt vô dụng nếu chúng không được cắm vào ổ điện. Cũng vậy, cuộc đời chúng ta cũng sẽ trở nên bất khiển dụng nếu chúng ta không nối kết vào Thiên Chúa.

Nên khi Chúa Giêsu dạy chúng ta, 'Đừng lo lắng về ngày mai', không phải Ngài chê những nguồn tài lực của con người. Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho tương lai. Chúng ta phải dùng tài năng của mình để làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Điều mà Chúa Giêsu chê trách ở đây là chúng ta đã để những buồn phiền và lo lắng kìm hãm, làm chúng ta không dám vượt qua những giá trị vật chất chóng qua và những quan tâm trần tục mà quên đi hoặc đánh mất phẩm giá làm người và làm con cái của Thiên Chúa.

Mối nguy hiểm thường trực là chúng ta dễ để mình đắm chìm trong những vấn đề trần tục và dễ trở nên nô lệ cho vật chất. Do đó, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là con cái yêu quý của Thiên Chúa, và chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới tìm được sự an bình và niềm hạnh phúc thật. Nên chúng ta phải đặt tương lai chúng ta trong bàn tay quan phòng của Ngài và chỉ nên xin Chúa ban cho những nhu cầu cần thiết trong hiện tại mà thôi. 'Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy'.

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh