

Lá Thư Mục Vụ

Mấy năm nay tôi có thói quen đi bộ thể dục, thường là vào buổi chiều. Từ khi về nhà xứ ở đây, tôi hay đi bộ ở công viên nhỏ gần nhà. Công viên này chu vi khoảng 1 cây số nên nếu đi ba vòng thì được khoảng 3 cây số nếu thích thì đi thêm một vòng con đường Rannoch Circle hình quả trám chu vi khoảng 2 cây số nữa là được 5 cây số hết khoảng một tiếng. Ngày nào cũng đi thể dục được thì rất tốt cho ‘tuổi già’ của tôi, nhưng nhiều khi bận quá cũng chẳng có giờ, mặc dầu vậy tôi luôn cố gắng giữ thói quen này ít nhất là 3 lần một tuần.

Mỗi lần đi bộ như thế tôi hay đi theo chiều từ phải qua trái của công viên. Nhưng lâu lâu tôi cũng đổi chiều, để tập cho mình không chiều theo quán tính và thói quen. Lần nào đi chiều khác tôi cũng thấy công viên nhìn mới hẳn lên. Các cây cỏ, hàng rào hai bên lối đi trông lạ hẳn khi nhìn chúng ở góc nhìn khác như thể mình mới nhìn thấy chúng lần đầu vậy, mặc dầu chúng vẫn ở đó từ trước đến giờ. Điều này giải thích tại sao cùng một phong cảnh mà một tấm hình của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, nhìn vào thấy có nét, có hồn, trong khi tấm hình của những người không chuyên chụp, nhìn vào không gợi lên tí cảm xúc nào cả. Sự khác biệt nằm ở ‘góc nhìn’ của mỗi người.

Trong bài Phúc Âm tuần này, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một góc nhìn mới về lề luật của đạo cũ : « *Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này...* » Những lề luật mà người Do Thái giữ là những lề luật họ tin rằng do Thiên Chúa truyền cho họ qua ông Mô-sê. Hai di sản quan trọng đối với người Do Thái là Luật (Torah) chứa trong Ngũ Thư và lời các Tiên Tri. Nên mở đầu Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu phán « *Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri ; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn* ». Lề luật vẫn là lề luật của Mô-sê truyền lại ‘*người xưa đã bảo...*’ nhưng Chúa Giêsu đưa ra một góc nhìn mới ‘*còn ta, ta bảo thế này...*’ Góc nhìn mới này như thế nào ?

Góc nhìn của Chúa Giêsu giới thiệu, mời gọi một nối kết sâu xa giữa thái độ bên trong và hành động bên ngoài. Nó phức tạp hơn là việc chỉ tuân giữ theo những cái mà bản quy luật đã đề ra, bởi vì nó đòi hỏi một cái nhìn mới về giao ước với Thiên Chúa và một tiêu chuẩn mới để phán đoán người khác. Đối với Chúa Giêsu, sống theo thánh ý Thiên Chúa không hẳn là tuân giữ bản lề luật nhưng là tuân theo giới luật mới và cấp tiến : **giới luật yêu thương.**

Với cái nhìn hoàn toàn mới này Chúa Giêsu mời gọi mọi người đặt cái nhìn mới vào những chọn lựa và ý hướng của mỗi hành động mình làm mỗi ngày. Cái nhìn mới này phải bắt đầu từ việc đổi mới chính mình từ bên trong. Sự biến đổi này giống như sự biến đổi từ một đứa trẻ để trở thành người trưởng thành. Và phải chuyển câu hỏi từ ‘*làm cách nào để lách luật*’ hay ‘*điều gì tôi phải giữ ít nhất*’ trở thành đặt trọng tâm vào việc tuân theo điều ngay lẽ phải mà trách nhiệm và bổn phận của lương tâm đòi buộc chúng ta.

Cộng đoàn chúng ta cũng rất cần góc nhìn mới mà Chúa Giêsu giới thiệu trong Phúc Âm tuần này. Chúng ta thường chỉ nhìn thoáng qua trên bề mặt mà bỏ qua những điều quan trọng nằm bên dưới. Thí dụ, có nhiều người muốn làm nhóm trưởng, chỉ vì muốn mình nổi nang, muốn xuất hiện trong những dịp quan trọng để được nhiều người biết đến, chứ không phải vì thực sự hy sinh lãnh trách nhiệm để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Có nhiều người nghĩ rằng mình đi làm lậu rồi lấy tiền đó giúp người nghèo là làm việc bác ái. Bác ái là cho đi chính mình chứ không phải món tiền lớn nhỏ mà mình dâng cúng. Bà goá chỉ dâng cúng một đồng xu nhỏ vào thùng tiền nhưng được Chúa Giêsu khen là đã cho nhiều nhất chỉ vì bà đã cho đi tất cả những gì bà có (Mc 12, 41-44). Tấm lòng mới quan trọng chứ không phải tiền bạc.

Trong cuốn chuyện nổi tiếng Hoàng Tử Bé của Saint-Exupery, con chồn nói với hoàng tử bé rằng « *Chỉ với trái tim chúng ta mới nhìn chính xác ; bản chất thực của sự việc thì không thể nhìn thấy bằng mắt* ». Đúng vậy ! chúng ta cần nhìn vào động cơ, ý hướng bên trong của chúng ta rồi so sánh với tiêu chuẩn và cái nhìn mới của Chúa Giêsu chúng ta mới có thể đánh giá được tất cả những việc chúng ta làm, những lời chúng ta nói, có thực sự xuất phát từ trái tim của người môn đệ chân chính của Đức Kitô không, hay cũng chỉ là những việc làm và lời nói không khác gì những luật sĩ và biệt phái của đạo cũ. Nếu vậy chúng ta cần nghe lại lời cảnh báo của Chúa Giêsu : ‘*Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu*’.