

Kinh Kính Mừng của một người theo đạo Tin Lành

(chuyện có thật)

Cậu bé 6 tuổi Đạo Tin Lành thường được nghe những người bạn Công Giáo lần hạt thuộc lòng Kinh Kính Mừng. Cậu thích lắm, nên bắt chước, rồi nhớ thuộc lòng và cậu lần chuỗi hàng ngày. Một ngày kia, cậu nói với mẹ: "Xem này, mẹ ơi! Thật là lời kinh nguyện tuyệt vời."

Mẹ cậu trả lời:

"Con không được nói như thế! Đó là lối cầu kinh mê tín của những người Công Giáo thờ ngẫu tượng. Những người Công Giáo thường suy tưởng Maria là thần thánh, trong khi Maria chỉ là một người đàn bà bình thường như mọi người."

Rồi mẹ cậu khuyên: "Này con, lấy sách Phúc Âm ra mà đọc. Phúc Âm chứa đựng tất cả mọi điều chúng ta cần làm và phải làm".

Từ ngày đó, cậu bé ngưng đọc Kinh Kính Mừng mỗi ngày, thay vào đó cậu dành nhiều giờ hơn để đọc Kinh Thánh.

Một ngày kia, trong khi đang đọc Phúc Âm, cậu thấy đoạn Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Lòng tràn niềm vui, cậu bé chạy đến nói với mẹ: "Mẹ ơi! Con đọc thấy Kinh Kính Mừng trong Kinh Thánh, lời kinh thể này: 'Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc hơn các người nữ'. Tại sao mẹ gọi lời kinh này là mê tín?"

Một dịp khác, cậu tìm thấy lời thánh nữ Isave chào mừng Đức Trinh Nữ Maria, và bài thánh ca "Ngươi Khen" tuyệt vời, trong đó Mẹ Maria được linh hứng rằng: "Muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc".

Cậu không nói thêm với mẹ nữa, cậu trở lại việc đọc kinh 'Kính Mừng' hàng ngày như trước. Cậu cảm thấy vui thích khi được dâng những lời kinh nguyện tuyệt hảo lên Mẹ Chúa Giêsu Cứu Thế của chúng ta.

Khi cậu lên 14 tuổi, một ngày kia, cậu nghe được mẫu đối thoại giữa những người trong gia đình về Đức Mẹ. Mọi người đều nói rằng, Maria là một phụ nữ bình thường như mọi người phụ nữ.

Cậu bé, sau khi nghe những lời lập luận khiếm khuyết sai lầm về Đức Mẹ, cậu không thể chịu đựng được nữa, và với lòng tràn đầy phiền giận, cậu cắt ngang lời bàn thảo của họ và nói: "Maria không giống như những con cháu Adam bị vướng mắc sự tội. Không! Thiên Thần chào **'Bà đầy ơn phước và được chúc phúc giữa các phụ nữ'**."

Maria là Mẹ của Đức Giêsu, nên Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa. Không có tước hiệu nào khác cao trọng hơn, qua đó được dùng để tôn vinh một thụ tạo”.

Cậu bé làm mẹ cậu nhiều lần khóc lóc than thở: “Chúa ơi! Con sợ rằng, đứa con của con ngày nào đó, nó sẽ theo đạo Công Giáo mất thôi, thứ tôn giáo của những ông Giáo Hoàng!” Và quả thực không lâu sau khi đã nghiêm túc học hỏi cả Tin Lành và Công Giáo, cậu đã nhận ra đạo Công Giáo, mà theo cậu là tôn giáo duy nhất đích thực, và cậu muốn trở thành một trong những tông đồ Công Giáo nhiệt thành nhất.

Sau khi trở thành người Công Giáo, một vài lần cậu có dịp gặp lại người chị đã có gia đình, chị thường quở trách cậu với giọng đầy bức bối: “Bé con, em có biết chị yêu con chị biết chừng nào không? Nếu có đứa con nào của chị ao ước trở thành người Công Giáo, chị sẽ đâm thấu tim nó, chứ không để nó theo tôn giáo của những ông Giáo Hoàng”.

Chị giận dữ và hung hăng, y hệt như thánh Phaolo trước khi được ơn trở lại. Tuy nhiên, cậu nghĩ, chị có thể thay đổi như thánh Phaolo, trên đường Damascus. Thế rồi, có chuyện xảy ra cho gia đình chị: cậu con trai của chị mắc bệnh trầm trọng, và các bác sĩ không còn hy vọng chữa trị cho con trai chị. Cậu đến thăm và âu yếm nói với chị:

“Chị yêu ơi! Chị dĩ nhiên muốn con chị khỏi bệnh. Được lắm! Em xin đề nghị chị làm điều em nói với chị đây: Chị em mình đọc Kinh Kinh Mừng và hứa với Chúa, nếu con chị được khỏi bệnh, chị sẽ nghiêm chỉnh học hỏi về giáo lý Đạo Công Giáo và chị có thể sẽ đi đến kết luận rằng, Công Giáo là tôn giáo duy nhất đích thực, là tôn giáo chị nên theo mà không phải vì chuyện con của chị.”

Lúc đầu, chị cậu có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng vì chị muốn con mình được khỏi bệnh, nên chị chấp thuận lời đề nghị của cậu, và chị cùng đọc kinh Kinh Mừng với cậu. Ngày hôm sau, con chị đã được khỏi bệnh hoàn toàn. Người mẹ đã giữ lời hứa và bà đã học hỏi về đạo lý Đạo Công Giáo. Sau thời gian dài chuẩn bị, gia đình chị đã lãnh nhận phép Rửa Tội. Chị cảm ơn cậu em về vai trò tông đồ của cậu.

Câu chuyện này đã được chia sẻ trong bài giảng thuyết của Linh Mục Tuckwell. “Thưa anh em,” vị Linh Mục nói tiếp: “Cậu bé đó đã trở thành một người Công Giáo, đã giúp người chị cải đạo sang Công Giáo, và đã hiến dâng trọn cuộc đời phụng sự Thiên Chúa. Cậu bé ấy là vị Linh Mục, người đang nói chuyện với anh em đây! Tôi đã mang ơn Đức Mẹ. Cả anh em nữa, hỡi anh em yêu dấu, xin hãy hiến toàn thân cho

Mẹ Maria, và đừng bao giờ để một ngày nào trôi đi, mà không đọc lời kinh nguyện tuyệt vời "Kính Mừng" với Chuỗi Mân Côi của anh em. Xin Mẹ mở lòng trí những người theo Tin Lành, những người đang tự tách mình ra khỏi Hội Thánh đích thực của Chúa Kytô, được xây trên đá tảng (Phêrô), những người chống lại Hội Thánh mà "cửa Hoả Ngục cũng không thắng được".

Hạt Cát