

Lá Thư Mục Vụ

4 giờ sáng thứ hai giờ Tây Úc vừa qua, đội bóng của Tây Ban Nha đã đoạt chiếc cúp vô địch thế giới sau 120 phút thi đấu quyết liệt với đội Hà Lan, kết thúc một tháng tranh tài sôi nổi trên các sân banh của Nam Phi. Đây là lần đầu tiên nước này đoạt được chiếc cúp vô địch sau bao nhiêu năm tham dự giải bóng đá thế giới kể từ ngày thành lập vào năm 1930 đến nay.

Giải túc cầu thế giới năm nay có một ‘nhân vật’ đặc biệt được cả thế giới chú ý đó là ‘thầy bạch tuộc’ tên Paul. Thầy này tiên đoán kết quả đúng 100% cho tất cả các trận thi đấu của đội Đức và trận chung kết. Trong đó có những trận không ngờ như tiên đoán Serbia thắng Đức, Đức thắng Argentina, và Đức thua Tây Ban Nha. Các tay cá độ mới đầu xem thường thầy nhưng sau khi thầy đoán trúng phóc tất cả các trận mà đội Đức thi đấu, thì họ bắt đầu ngả theo tiên đoán của thầy cho trận chung kết dù cả hai đội Tây Ban Nha và Hà Lan rất đồng cân đồng sức chưa biết mè nào cắn miu nào. Bằng chứng là mãi đến phút thứ 116 của 120 phút thi đấu, đội Tây Ban Nha mới ghi được bàn thắng duy nhất và là bàn thắng quyết định chức vô địch của họ. Có người tiết lộ rằng giới ‘cờ bạc bạc gạo’ ở Việt Nam nói rằng họ sẽ qua Đức đến viện hải dương học, nơi thầy cư ngụ, để ‘lễ’ thầy vì thầy đã giúp họ thắng độ.

Qua sự kiện trên, chúng ta thấy người ta ‘theo’ và phò thầy bạch tuộc vì thầy đã giúp họ thắng độ. Họ nghe theo ‘lời tiên đoán’ của thầy (khi thầy chọn thức ăn trong cái hộp có cờ của đội sẽ thắng trận) dù vừa nghe theo vừa hồi hộp. Thế mới thấy con người rất dễ nghe theo những ai hay những gì thỏa mãn ước vọng của họ hay mang đến lợi nhuận cho họ. Và họ dễ dàng phản đối những ai hay những gì nói ngược lại kỳ vọng của họ hay làm cho họ bất lợi. Có khoảng 35 ngàn người Đức đã đòi mang thầy bạch tuộc này đi chiền đôn khi đội Đức thua đội Tây Ban Nha trong trận tứ kết đúng như lời thầy đoán.

Cái tâm lý dễ lắng nghe những gì làm thỏa mãn kỳ vọng của chúng ta và thù ghét những gì làm trái ý chúng ta cũng được áp dụng ngay trong đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta thường cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta muốn hay ‘như ý’ chúng ta xin. Nếu Chúa không ban cho như ý chúng ta cầu chúng ta sẽ thất vọng và than trách Chúa là tại sao Ngài không đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Còn nếu chúng ta được như ý chúng ta cầu chúng ta cũng thường tới để ‘lễ’ Chúa vì đã được Ngài ban ơn.

Dĩ nhiên tâm lý này không có gì là sai trái vì ai trong chúng ta cũng đều mong ước được may mắn hay thành công trong cuộc sống. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Ngài, phải vượt lên trên cái tâm lý thông thường này. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện rằng ‘Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’. Hay trong vườn cây dầu chính Ngài cầu nguyện với Chúa Cha ‘xin cất cho con khỏi chén đắng này nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha’.

Kinh lạy cha chúng ta đọc hằng ngày. Nhưng chúng ta thường chỉ nhớ đến câu ‘xin cha cho chúng con lương thực hằng ngày’. Còn câu ‘ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’ thì chúng ta thường quên không áp dụng trong cuộc sống vì hầu như ý Chúa thường khác ý chúng ta. Và không phải lúc nào Chúa cũng ban cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Vì những cái chúng ta cần thì ít, còn những thứ chúng ta muốn thì quá nhiều. Như trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay Chúa nói với bà Matta ‘Con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một điều cần mà thôi’. Điều cần thiết đó là ‘ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người’.

Chúng ta nên tự hỏi : tôi có dám bỏ mọi lo lắng bối rối về tiền bạc, về thắng thua trong đời, để ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người như bà Maria không ?