

CON NGƯỜI TỰ NHIÊN VÀ ƠN CỨU ĐỘ BỞI ĐỨC TIN

CON NGƯỜI TỰ NHIÊN (Roma 1:1-3:20)

Tại sao con người cần ơn cứu độ? Thưa vì họ là những tội nhân. Thiên Chúa đã chiếu quang tuyến X vào lòng trí con người và cho chúng ta một bản phim chụp để chúng ta thấy cái mà Ngài chụp được. Đó là không có Thiên Chúa trong lòng trí của chúng ta. Trong ba chương đầu của thư Roma chúng ta thấy bức tranh của tội. Tội có nghĩa là “trệch ra ngoài” (missing the mark) tiêu chuẩn mà Thiên Chúa sắp đặt cho chúng ta.

Tất cả chúng ta là tội nhân bởi vì chúng ta sinh ra trong một dòng giống tội lỗi vì tất cả chúng ta là con cái của Adam. Nhưng chúng ta không chỉ sinh ra trong tội mà chính chúng ta phạm tội nữa. Chúng ta phạm tội vì chúng ta là những tội nhân. Đây là bản tính tự nhiên của chúng ta. Cây mận sinh trái mận vì nó là cây mận. Hoa trái là kết quả của bản tính tự nhiên của nó. Tội là hoa quả của trái tim tội lỗi.

Đức Kitô chẳng những cứu chúng ta khỏi hình phạt của tội, mà Ngài còn có thể giải thoát chúng ta khỏi mặc cảm phạm tội (guilt) và quyền lực của tội (sin). Hậu quả của tội là mặc cảm phạm tội. Khi một người phạm luật người ấy cảm thấy có lỗi và tìm cách che giấu. Đây là điều mà con người đầu tiên là Adam đã làm. Mặc cảm phạm tội mang đến sự sợ hãi bị trừng phạt. Kẻ có tội luôn cố gắng trốn tránh hậu quả của việc lỗi luật. Hấn sợ vị thẩm phán. Đây là lý do tại sao người phạm tội (sin) và mặc cảm tội lỗi (guilt) của người ấy ngăn trở họ khỏi thiên nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần phải ngăn cấm tội nhân. Chính người ấy chạy trốn Ngài. Đó là điều sẽ xảy ra khi con thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải (Kh 6:15-16).

Do đó điều cần thiết đầu tiên cho tự do của tội nhân là lấy khỏi hấn hậu quả chết người của mặc cảm tội lỗi. Tha thứ không thôi chưa đủ vì tội nhân vẫn còn mặc cảm tội lỗi. Bất cứ tổng thống hay toàn quyền và vua nào cũng có quyền ân xá cho phạm nhân nhưng không ai trong số họ có quyền lực lấy khỏi các phạm nhân cái mặc cảm tội lỗi. Hình phạt cho việc mình làm phải được thực thi. Đây là điều Đức Kitô đã làm, Ngài đã đến để chết và gánh lấy hình phạt cho tội lỗi đã phạm chống lại Thiên Chúa thánh thiện.

CÔNG CHÍNH HÓA BỞI ĐỨC TIN (Roma 3:21-5:21)

Thiên Chúa cứu vớt tội nhân thế nào? Thưa qua công cuộc cứu độ... trong Đức Giêsu Kitô (3:24). Chương trình cứu độ của Thiên Chúa trải dài giống như sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua trọn bộ Kinh Thánh.

Khi Thiên Chúa nhìn chúng ta Ngài thấy ta không có sự công chính (3:10). Khi Thiên Chúa nhìn chúng ta “trong Đức Kitô”, Ngài chẳng những thấy có sự tiến bộ mà còn sự hoàn thiện, vì Thiên Chúa chỉ nhìn thấy chính sự công chính của Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta đã làm quen với chữ quan trọng của Kinh Thánh, ơn cứu độ (salvation). Ở đây chúng ta gặp thêm chữ quan trọng khác – công chính hóa (justification). Tất cả mọi việc Đức Kitô đã làm được ký thác vào sổ băng của tôi. Sự công chính của Ngài là của chính tôi!

Khi sự công chính (righteousness) của Đức Kitô được công nhận như là của chúng ta, điều đó gọi là công chính hóa (justification) – *con người được làm cho nên chính trực (just) trước mặt Thiên Chúa*. Người công chính sống bởi đức tin. Người ta nên công chính không phải bởi việc làm nhưng bởi tin vào Đức Kitô.

Ông Abraham là một thí dụ của sự công chính hóa bởi đức tin. Ông nhận được ba điều nhờ tin: sự công chính, gia nghiệp, dòng dõi (4:3,13,17).

Chúng ta cũng được hưởng lợi ích to lớn khi được công chính hóa bởi ân sủng của Ngài. Ân sủng là ơn nhưng không. “*Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội*” (5:20).

Một kẻ giết người ở dưới đáy vực và một người tốt ở trên đỉnh núi, nhưng cả hai đều không thể chạm tới các vì sao. Cũng vậy ta không thể đạt tới sự công chính mà Thiên Chúa đòi hỏi, dù ta có leo cao tới đâu chăng nữa.

Ơn tha thứ là lấy khỏi chúng ta sự bất chính, là lột bỏ hay cất đi tội lỗi chúng ta.

Sự công chính hóa là một hành động mặc lấy sự công chính mà chính Thiên Chúa cung cấp cho. Người mới có đức tin vào Đức Kitô một giờ thôi thì cũng được công chính hóa ngang bằng với người đã tin lâu năm. Chúng ta không bao giờ công chính hơn giờ phút chúng ta đón nhận Đức Kitô. Sự công chính hóa tùy thuộc vào điều được thực hiện bên ngoài chúng ta, điều đã được làm trên thập giá của Canvê.

Sự công chính mang hết đi tất cả tội lỗi và mặc cảm tội lỗi của chúng ta và chôn tất cả trong mồ của Chúa Giêsu Kitô, rồi đặt chúng ta trong nơi cao cả cùng với Đức Kitô Đấng Cứu độ của chúng ta.

“Vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lễ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (5:18)

SỐNG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU THỂ NÀO? (Roma 6-8)

Sống đời Kitô hữu là sống đời sống mới. Đức Kitô đã chết cho ta và ta chết với Đức Kitô qua phép rửa (6: 1-11), điều này có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ (let go) đời sống mình và để Chúa (let God) sống trong ta. Đây là một đời sống phó thác hoàn toàn. Đây là một cách thể sống đúng đắn đời sống của chiến thắng và ân phúc. Hãy để Chúa thực hiện ý Ngài trong ta và qua ta.

Chương 6 mặc khải bí mật của một đời sống chiến thắng. Tôi sống trong Đức Kitô! Chết cho tội lỗi nhưng sống cho Chúa! Bản ngã (self), chúng ta đã biết là một thứ bị kết án, không thể nên tốt lành, không bao giờ nên công chính (chương 3). Bây giờ khi bản ngã trở thành Kitô hữu và cố gắng sống đời Kitô hữu, nó sẽ có thể trở nên tốt lành và công chính. Chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, vậy chúng ta không thể sống bằng sức cố gắng của chính mình.

Hãy nghe chính kinh nghiệm của T. Phaolô: *“Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (7:24).*

“Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Đời sống “trong Đức Kitô” là một điều kỳ diệu. Đó là sống theo Thần khí. *“Luật của Thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết” (8:2).* Đây là điều xảy ra như khi ta ở trong máy bay thì ta thoát khỏi luật trọng lực (gravity). Luật cao hơn hoạt động trong máy bay nâng nó lên bên trên mây, mặc dầu luật trọng lực vài phút trước đã trì giữ nó trên mặt đất. Luật trọng lực không bị phá hủy nhưng bị mất tác dụng. Đây là điều xảy ra trong đời sống ta khi ta ở “trong Đức Kitô”. Luật hoạt động bởi Thần khí trong đời ta nâng ta lên bên trên thế gian và tội lỗi, và tội lỗi không còn thống trị ta nữa. Ta được tự do.

Cái I trong sIn phải được lấy đi. Đặt O vào chỗ đó và ta có “SON”. Ngài sẽ cho ta chiến thắng.

TẠI SAO ISRAEN BỊ LOẠI BỎ (Roma 9-11)

Dân Israen bị loại và bị phân tán khắp thế giới, Tại sao? Bởi vì họ không tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa cái chỉ có được bởi đức tin (9:32). Họ cố gắng thiết lập sự công chính của chính mình. Nhưng con người không thể xây dựng được sự công chính, họ chỉ có thể đón nhận nó thôi.

Nếu Thiên Chúa loại bỏ dân Israen thì Ngài cũng có thể loại bỏ chúng ta nếu chúng ta cũng theo ý mình và bất tuân không giữ các giới răn của Thiên Chúa.

Hãy xin Đức Kitô cai trị đời ta và hướng dẫn ta theo đường lối của Ngài. Trách đường lối Ngài sẽ dẫn đến hư hỏng. Người Do thái là một bài học cho chúng ta.

LÀM THỂ NÀO ĐỂ PHỤNG SỰ CHÚA (Roma 12-16)

Cho đến đây chúng ta ngạc nhiên là chúng ta không phải làm cái gì cả nhưng chỉ tin vào Đức Kitô và dâng mình cho Ngài để Ngài xử dụng theo ý Ngài. Bây giờ chúng ta phụng sự!

Cho đến khi chúng ta được cứu bởi ân sủng của Ngài và được biến đổi bởi tình yêu của Ngài, chúng ta chỉ có thể làm được tí chút cho Thiên Chúa thôi. Nhưng khi chúng ta dâng chính mình cho Đức Kitô và được đổ đầy tràn với tình yêu của Ngài chúng ta có thể làm được nhiều việc. Đức Kitô muốn một hiến lễ sống động chứ không phải một hiến lễ chết (12:1). Có rất nhiều người muốn chết cho Đức Kitô. Chỉ một vài người muốn sống cho Ngài. Có nhiều người trong chúng ta thà được thiêu sống hơn là bị chế nhạo bởi đồng nghiệp. Một trong những định nghĩa về Kitô hữu hiện đại là “một người muốn chết cho một giáo hội mà anh ta không bao giờ đến tham dự”. Có bao nhiêu người trong chúng ta chẳng nói gì khi tên Đức Kitô bị đặt vấn đề hay bị dùng vô cớ?

Hãy cho người khác thấy Chúa Giêsu trong bạn! Hãy sống cho Ngài, rồi bạn sẽ sẵn sàng chết cho Ngài. Phần đầu của thư Roma là những cái Thiên Chúa làm cho chúng ta. Phần sau cùng của thư Roma là điều chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa.